

Hanımı ve Çocuklarına Karşı
ERKEKLERİN VAZİFELERİ

(Bir Babanın Oğluna Nasihatleri)

İÇİNDEKİLER

Takdim.....	3	Geridege atululara git.....	43
Bir babanın oğluna nasihatları.....	5	Birbütüne lüzumsuz.....	43
Aranacak vasıflar.....	7	Kadının haklarına riayet et.....	45
Aranacak şüpheler.....	9	Kıskanç ol, ama.....	46
Değişir ara.....	11	Hadis-i şerifin esası.....	47
Hazretlerden kaçın.....	12	İhtivaçılarından koruna.....	47
Haram olanlar.....	13	Dini bilgilerini öğret.....	48
Nikah.....	14	İhtimal etme.....	48
Resmi muamele.....	15	Ediplençirirne ve azatlandırma ölçü.....	49
Nikâhın ehli bînine sadır.....	15	Yakınlık zamanı.....	51
Peygamberimizin nasihatı.....	15	Uyarı ileken.....	51
Hakurunda iyi geçin.....	16	Çocuk doğunca.....	50
Eve girenken.....	17	Kulağına ezan ve güzel isim.....	51
Yüksek ahilîkâ birini seç.....	18	Alkâ.....	51
Hasılılara karşı.....	19	Çocuk konuşmaya başlayınca.....	53
Doğurmayı istemeyin.....	20	Yemek yeme adabını öğret.....	53
Merhametli ol.....	21	Azarlama -- tatlı ve.....	54
Cezalandırma ölçü.....	22	güzel sözlerle tebziye et.....	54
Örneğiniz etendiniz olsun.....	23	Tahareti ve istihcaı öğret.....	55
Öğretmen ol, muallim ol.....	23	İstihca da çok mübâhidir.....	55
Sabr ol.....	24	Abdest.....	56
Yalan söyleme.....	27	İslami fıtrat öğret.....	57
Kibrîli olma.....	28	Sünnet.....	58
Her sınıma söyleme.....	27	Allah'a ısrân ederlese.....	58
Temizliğe dikkat et.....	28	Çocukların ölüme.....	59
Haram yetirme, emanete.....	29	İçatların şerifinden alıntı koru.....	61
Biz alına' fâiz verme.....	30	Çocuğunu yabancılara.....	65
Çocuklarına zekât verilmemiş.....	30	Güzel sözler.....	67
Tezbiri ol.....	33	İslamın temel inançları.....	71
Eviden çıkarılan şu dıvayı oku.....	34	Allah.....	73
Namazlarına dikkat et.....	34	Allah'ı görmek.....	74
Nasile ibâdet.....	34	Kul sorulmüdü.....	74
Mânevî vâcut da vardır.....	35	Allah'ın kılınları atvemez.....	75
Naruzisi ol.....	36	Meslekler.....	76
Allah dostlarının bul.....	36	Kitaplar.....	76
Ve onlarla yakınlık kur.....	37	Peygamberlerin sayıları.....	77
Aile ziyaretlerinde.....	37	Melâzîmlerle insanlar.....	77
ayrı oturun.....	37	Peygamberimizden sonra.....	78
Namazda emret.....	38	en faziletli insan.....	78
Kayırâlıden ve.....	39	Kıyamet alametleri.....	78
Kayırâlıden ve.....	39	İmarubası hak olan.....	78
Ey işlerinde yarımcı ol.....	41	Diğer bazı hususlar.....	79
Lükse kaçma.....	41	Ölümle dâf.....	79
Dağında yemek ver.....	41	Kerâmet.....	79
Dağında çalgı meselesi.....	43	Emir seçimi.....	80
		Küfre sebep olan haller.....	80
		Mirâs.....	80
		Müctehid.....	80

Hanımı ve
Çocuklarına Karşı

ERKEKLERİN VAZİFELERİ

(Bir Babanın Oğluna Nasihatleri)

Abdülkadir Dedeoğlu

Bu Eser,
İmam Gazâli Hazretleri'nin
Ey oğul ve İhya-i Ulûmüddin,
Kutbüddin İznîkî'nin

Mürşidîlî Mürrebbihîn,

Avanzâde Muhammed Süleyman'ın
Rehberi Muamelmân Zevciyye

isimli eserleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Osmanlı Yayınevi

Ticaretthane Sk.No.14/2 Sultanahmet /İst.
Tel 528 17 71-511 86 26 Faks: 511 86 26

BİR BABANIN OĞLUNA NASİHATLERİ

Sevgili oğlum

Artık yaşıyor ileredi. Çocukluk çağı geçti. Nerdeyse evlenme çağına geldin. Sana bazı şeylerden bahsetme gününün geldiği kanaatindeyim. Yarında olsaydın bunları seni karşıma oturtur anlatırdım. Fakat uzakta olduğun için yazarak anlatıyorum. Dini bir meseleyi anlatmada haya ve utanma olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz : "La Hayaae fiddiyn", dîni öğrenmede utanma olmaz, buyurmuştur. Şimdi anlatacağarımdan ne sen utan.ne de ben...

Bak oğlum!..

Cenâb-ı Hak Dünyayı yaratmış ve sonra da onu insanla süslemiş. İnsanın dışındaki yaratıkları da insanın hizmetine vermiş.

İlk insan bir erkek ve kadından ibaretti. Meleklerin şahitliği ile bu erkekle kadının nikâhları kıyıldı. İlk erkek insan Adem peygamber (A.S), hanımı da Havva idi. Adem ile Havva'ya Dünyada nasıl hareket edecekleri kendilerine Allah tarafından bildiriliyor, onlar da ona göre hareket ediyorlardı. İnsanlar bu iki zattan çoğaldı. Çoğalan insanlar zamanla Şeytan'ın verdiği vesveselerle Adem Aleyhisselamın söylediklerini yapmamaya ve ona karşı gelmeye başladılar. Dünyada iki kutup insan türedi.

1-Allah'a ve onun gönderdiği peygamberlere itaat edenler

2-Allah'a karşı gelip onu inkâr edenler.

TAKDİM

Bu kitap zevk ve şehvet bataklığına düşmüş gençliğe, bir can simidi olur ümidi ile kaleme alınmıştır.

Çocuğunu ehli sünnet inancı ile yetiştirmek için çırpınan anne ve babalar.

"HANIMLARIN VAZİFELERİ

(Bir annenin kızına nasihatleri)"

isimli kitabımızdan sonra.

"HANIM ve çocuklarına karşı

ERKEKLERİN VAZİFELERİ

(Bir Babanın Oğluna Nasihatleri)"

kitabımızla huzurlarımızdayız.

Bu kitap, Peygamber Efendimiz'in ve varislerinin eş ve çocuklarına yaptıkları nasihatler ve takdikleri tavırlar esas alınarak hazırlanmıştır.

Zamanımızdaki müslümanlara hitabetmekte, görmüş ve İslâmı bilen bir babanın kendisinden uzak ve evlenme çağına gelmiş oğluna mektuplarla yaptığı nasihatleri ihtiva etmektedir. Müslümanların faydalanacağına inanıyoruz. Bütün güzellikler Allah'tan, kusurlar ise bizdendir.

Abdülkadir Dedeoğlu



Biz (ne kadar şükretsek azdır) Allah'a ve peygamberlerine inanıp itaat eden guruplarız. Yolunuz, Allah'ın çizdiği yoldur. Sözlerim Allah'a ve Allah'ın gönderdiklerine inanılmalıdır, yani sana ve senin gibi olanlardır.

Sevgili oğlum! Erkek ve kadın dünyada şerefli ve akıllı iki yaratıktır. Bu iki varlık her zaman ve mekânda birbirlerine muhtaçlardır. Aynı yaşamları için değil (nikâhla) bir arada yaşamaları için yaratılmışlardır. Bunu takdir etmeyerek bekâr yaşamaya kalkışmak son derece yanlıştır. Geçmiş şeriatların hiçbirinde erkekle kadının aynı yaşamları tavsiye eden bir emir ve kayıt yoktur. Erkekle kadın, tek vücut olmasına nikâhla birleşmelidir. Her ikisinin de fikri, gayesi ve hisleri bir olmalıdır. Dostça değil, kardeş sevgisinden daha güçlü bir muhabbetle ve bir mânevî bağla birbirlerine bağlanmalıdır.

Müşterek yaşamaya karar vermiş olan erkekle kadının birbirlerinden ayrılığı mutlakâ meşru ve haklı bir sebebe dayanmalıdır. Meşru ve haklı bir sebep bulunmadıkça kan koca arasındaki ayrılık bir cinayettir.

Şimdiki Gençler daha çok alacağı kızın boyuna, bosuna, başına, gözüne, ruşuna endâmına, kılığına kıyafetine, yan bakışına, mahmur gözlerine, latif tebessümüne gültüşüne, salımasına, şarkı söylemesine, çalgı çalmasına fevkalade tahsilli olmasına, mektepler bitirmesine meftun, servet ve malına göz dikerek evlenmeye çalışıyorlar. Bu niyetle zengin kızı alıp ta mesud olanlar azdır. Ama fakirce bir kızı alıp ta bahtıyarâne yaşayanlar pek çoktur. Bir insanın hanımı ne görecekse ana ve babasında değil kocasının evinde görmeli. Zengin bir kadın ile evlenmek çoğu zaman o kadına hizmetkâr olmaktır. Ama hasbel kader zengin ve varlıklı, fakat mütevazî bir kız karışına çıkarsa onu da reddetmen gerekmez.

Evlenmek hem Cenâb-ı Hak hem de Peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Bazı hallerde farz, bazı hal-

lerde vacip, bazı hallerde sünnettir. Çok nadir şartlar altında ise haram veya mekruh olabilir. Büyük veli İbrahim Etem Hazretleri bile evlenmenin lüzûmü ile alâkâh şöyle buyurmuştur:

—“Evlî bir kişinin çocukluğu için çektiği ufak bir sıkıntı senelerce yapılan nafle ibâdetlerden üstündür. Evlilerin bekârlara üstünlüğü, Allah yolunda savaşanların evlerinde oturup şavaşa gitmeyenlere üstünlüğü gibidir. Peygamber Efendimiz:

—“Ey ümmetimi nikâhlanınız. Çünkü bir günün nikâhı, bin senelik nafle ibâdetten hayırlıdır. Ey Ümmetimi sizden biriniz nikâhlandığı zaman şeytan avanesine şöyle bağırır: Bu adam dînin iki bölüğünü benden korumuştur.”

Evlenmekle, insan neslini korumuş olursun, cemiyetin ahlakâtından korunmuş olursun, zinâ sebebiyle meydana gelecek hastalıklara mâni olmuş olursun, Rûhî bakımdan rahatla kavuşursun, kendine babalık, evleneceğin kızı da analık şerefi bahşemiş olursun.

Görülüyor ki, dimirizde esas olan evlenmektir. Bir hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz:

—“Sizin en hayırlınız, çoluk çocuğuna hayırlı olanınızdır”, buyurmuştur.

ARANACAK VASIFLAR

Oğlum!

İnsanın, rastgele örne çıkan bir kimseyle evlenmeye kalkışması yanlış bir yoldur. Erkek olsun kadın olsun evleneceği kimsede bazı vasıflar araması, araştırması, soruşturması lâzım, hattâ elzemdir. Bize uzak olduğun için yanlış bir karar vermenden endişe ederim. İnşallah bu satırları yazmakta geç kalmamışındır.

İnsanları tanımakta en sağlam ölçü, peygamberimiz ve

onun eshabının tuttuğu yoldur. Peygamber Efendimiz insanlara "iyidir" demekte acele edilmemesini beyan sadedinde:
— "Kışın namaz ve orucu sizi aldatmasın. Siz onun para başındaki muamelelerine bakınız." buyurarak ilk nazarda bir kimsenin namaz kıması ve oruç tutmasının bile onu tanımakta esas alınmayacağı bu hadisi şerifile anlatılıyor. Yine bu hususla alâkalı Hazretî Ömer (R.A) efendimizin hükâyesi meşhurdur:

HİKÂYE

Hazretî Ömer (RA) bir adam hakkında bilgi toplamak ister. İçinde bulunduğu topluluğa
— "Şu adam hakkında bilginiz var mı? diye sorar. Cemaatten biri çıkar ve:
— "Ey imtünlerin emri! Ben o adamı tanıyorum. O adam iyi birisidir" der. Bunun üzerine O adam ile Hazretî Ömer arasında şu konuşma geçer:

Hz. Ömer:
— Bu adamı tanıyor musun?

Adam:

— Evet ya Ömer tanıyorum.

Hz. Ömer:

— Onun evine girip çıktığını sık sık gören komşusu musun?

Adam:

— Hayır Ya Ömer, komşusu değilim.

Hz. Ömer:

— Onunla yolculuk yapıpta güzel ahlakını yolculukta mı anladsın?

Adam:

— Hayır ya Ömer onunla yolculuğum da olmadı.

Hz. Ömer:

— Onunla ticârî alışveriş yaptın da, onun mu onun iyi dürüst ve takvâ sahibî bir kimse olduğunu bildim?

Adam:

— Hayır ya Ömer alışverişim de olmadı.

Hz. Ömer:

— Yoksa sen onu mescitte başını secdeye koyup kaldırıken gördün de onun için mi onun hakkında iyi kimsedir diye şehâdet ediyorsun?

Adam:

— Evet, Ya Ömer?

Hz. Ömer:

— Haydi git. Uzaklaş buradan. Sen bu adamı tanımıyorsun.

Bu hadise ile İkinci Halife Hazretî Ömer kendisinden sonra kıyanete kadar gelecek müslümanlara aldatılmaları ve aldatılmaları için çok güzel bir kaaide ortaya koymuştur. Bu kaaide kulağına küpe olsun. Bunları hayatın boyunca tatbik et. Bilhassa da evlilik meselende — "ince ele sık doku" atasözüne göre amel et. Yoksa pişman olursun. "Son pişmanlık ise fayda vermez" öğlüm.

EVLENİLECEK KIZDA HANGİ ŞARTLAR ARANMALIDIR?

Her şeyde rehberimiz Peygamber Efendimiz :

— "Bir kadın dört şeyi için nikâhlanır. Malı, soyu, güzel hîği, dindarlığı.. İki eli tozlanası sen dindar olanı tercih et." buyurarak, ümmetine evlilik hususunda en büyük ikazını yapmıştır. Eğer evleneceğin kız, zengin, güzel, soylu, ve fakat dînine bağı değilse onunla evlenme. İlk arayacağın şart dindarlık şartı olacak. Dindarlık şartı varsa ve diğer şartlar da mevcutsa alıyyül a'lâ yani çok güzel olur.

— "Ben bugün bu kızla evleneyim de ileride dindar olur. Zaten şimdiden söz de veriyor" gibi düşünceler hislerle ve

gençlik heyecanı ile söylenmiş sözlerdir. Sen kesinlikle Peygamberimizin tavsiyesinden dışarı çıkmı. Dindar kadın itaatkârdır, dürüsttür, ahlâklıdır, evine ve erkğine bağlıdır.

Efendimiz ne güzel buyurmuş:

— "İyi, düzenli ve elverişli bir hanede yetişmiş kızlarla evlenin. Çünkü soy ve kan çok hilekârdır"

HİKÂYE

Geçmiş zamanların birinde bir hükümdarın çocuğu evlenmek istemiş. Hocasına, kiminle ve nasıl biri ile evlenmesi gerektiğini sorunca o da:

— Gelin adaylarını imtihan et. Dindar ve itaatkâr olanı seç demiş. Hükümdar çocuğu kendisi ile evlenmek isteyen adayları imtihan etmiş. Adayları bir deniz kıyısında toplamış. Hepsinin eline bir miktar altın vermiş. Kendisiyle biraz konuşuktan sonra ellerindeki paraları denize atmalarını emretmiş. İçlerinden bir hiç tereddüt etmeden hemen parayı denize fırlatıp atmış. Diğerleri ise kimi bir müddet tereddüt ettikten sonra atmış kimi de hiç atmamış. Ve o genç, parayı hemen denize atarla evlenmeye karar vermiş. Diğerlerine de "Ben sizinle hayat süremem. Siz itaat etmeyi bilmiyorsunuz. Sizinle huzur bulamam. Siz de, sizden itaat bekleyen biri ile huzur bulamazsınız. Varın siz kendinize göre birini bulun" demiş.

ARAŞTIR

Sevgili oğlum!

Gerek erkek ve gerek kadının eşlerini araştırmaları lazımdır. Bir ev alınırken bile komşularına dikkat etmen gerekir. Eğer iyi komşular yoksa ne kadar uzur olursa olsun o ev alınmamalıdır. Çünkü kötü komşu ile geçim olmaz.

İş ortaklığı yapacağın kimseyi de denemek ve araştırmak lazımdır. Rastgele bir kimseyle iş ortaklığı kurulmaz.

Evlilik ise ne komşuya ne de iş ortağına benzer. Kişi evleneceği zaman ne kadar ince eleyp sık dokusa hakkı vardır. Fakat en başta Ceniâ-ı Hakka duâ gelir:

— "Yâ rabbî ! ben ne kadar ararsam arayayım. Benim için kimin hayırlı olduğunu bilemem. Bana hayırlı olanı nasibet" diye duâ etmek lazımdır. Hem de duâlarını kabul olacağı yer ve zamanlarda... Ondan sonra da araştırmaya devâm etmelidir.

Sevgili oğlum ! kendisinde şu sayacağım vasıflar bulunan birini kendine eş seçme:

- 1— Ah vah edip devânlı şikayet edip sızlanan birini,
- 2— Yaptığı hizmetleri başa kakan birini,
- 3— Yabancı erkeklere göz ucu ile de olsa şehvetle bakan bir kimseyi,
- 4— Dışarı çıkarken allanıp pullanan ancak içeride giyimine fazla ehemmiyet vermeyen birini
- 5— Sana itaat etmeyen, kibirli, kaba saba konuşan birini kendine eş seçme.

Senden uzun olanı da senden çok kısa olanı da tercih etme.

Peygamber Efendimiz:

— "Huyu iyi, yüzü güzel olan kimseyi Cehennem yakmaz. Evlenilecek kız hakkında kendisinden bilgi alınacak kimse, doğru söyleyen biri olmalıdır. Kıza ve âilesine garazı olan kimseye bir kızın hali sorulmamalıdır." Buyurmuştur.

DENGİNİ ARA

Sevgili yavrum!

Ceniâ-ı Hak'ın emrettiği şekilde yapılacak evliliklerde

denklik de ararur. Buna İslâm fıkıhında kefâet denir. Bu denklik hususlarına da riâyet edilecek olursa evlilik daha güzel yürür. Erkek, nesepte, soyda, İslâm'da, dindarlıkta, zenginlikte, sanatta, kadında ya eşit olmalı veya erkek daha üstün olmalıdır. Meselâ, zengin bir kadını fakir bir erkeğin evlenmesi, kötü bir sanat sahibi bir âilenin kızı ile çok iyi bir sanat sahibi âilenin oğlunun evlenmesi, dindar bir erkekle dindar olmayan bir kızın evlenmesi, dindar bir âilenin çocuğu ile dindar olmayan bir âilenin kızının evlenmesi, sonunda geçimsizliğe huzursuzluğa sebebiyet verir. Onun için daha baştan bunlara dikkat edilerek evlenmelidir. Bunların dışında şehîri köylü ile, yaşlı gençle, güzelin güzel olmayanla evlenmesinde bir sakınca yoktur.

HARAMLARDAN KAÇIN

Sevgili oğlum!

Dünya ve ahrette huzurlu yaşamak, ancak Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla mümkün olur. Allahü Teâlâ ve Peygamber Efendimiz insana neyin zarar vereceğini ve nelerin fayda vereceğini tek tek anlatmıştır. Bunların faydaları, tam uyulduğu zaman görülür. Peygamberimizin şu buyruklarını tekrar okumanı tavsiye ederim:

— "Yabancı kadının yüzüne bakmak, şeytanın oklarından bir oktur. Bir kimse gözünü harama bakmaktan men ederse, Allahü Teâlâ ona ibâdetin lezzetini tatlı olarak ızzklandırır."

— "Yabancı kadına bakarken bakışlarına bakış eklemek"

— "Ey ümmetim! Harama bakmaktan kaçın. Haram, kalbe şehvet getirir."

— "Bir zinâ yetmiş yıllık ameli bozar"

Ayrıca zinâ müslümanın dinini, aklını, ömrünü, rızkını azaltır. Allah'ın gadabını celbeder, yüzünün nurunu giderir, unutkan yapar, iyilerin nefretini kazandırır. zinâ edenin duâsı ve ibâdeti kabul olmaz.

KENDİLERİYLE EVLENMEK HARAM OLANLAR

Sevgili oğlum!

Baştan da söyledim. Biz müslümanız. Hayatımızın her kademesinde İslâmın emir ve yasaklarına kulak vermeye mecburuz. Bu dünyanın bir de altı var. Orada hesabı çekileceğiz. Bunu hiçbir zaman unutmâ.

İslâm'da evlenilmesi kesinlikle yasak ve haram olanlar vardır. Bunların çoğunu bilirsin. Amma ben yine de sana sayayım. Bir kimse annesiyle, ninesiyle, kızıyla, kız kardeşiyle, halasıyla, teyzesiyle, kardeşinin çocuklarıyla, yani yeğenleriyle, geliniyle, kaynanası ile, üvey annesiyle, üvey kızıyla, süt kardeşiyle, süt annesiyle, süt teyze ve süt halasıyla, süt kardeşin kızıyla, süt baba ile evlenmek kesinlikle ve ebedîyyen haramdır. Bu saydıklarımızla hiçbir zaman evlenileneceği gibi kötü gözle dahi bakılamaz. Bunların dışındakilerle nikâhlanarak biraraya gelmek câzidir.

NIKÂH

Oğlum!

Aranızda nikâh olmadığı halde hiçbir kadın ve kızla yalnızca birarada kalma. Bu, (haşa) Allah'ı inkâr etmek günahından sonra gelen en büyük günahdır. Hiçbir sebep le bugünah hafifilemez. Şeytan, gerek erkek ve gerek kadını en çok buna teşvik eder. Birarada kalmak için hayatınız sonuna kadar beraber yaşama niyetiyle (nikâh yapmak Allah'ın emridir. Nişanlı dahi olsan eğer nikâh yapılmadı ise, yine birarada kalmanız haramdır. Bununun gereği sana ve gerekse kızı sayısız faydaları vardır. Gençlik heyecanı ile bunları düşünemezsiniz.

RESMÎ MUÂMELE

Bak yavrum!

Belediyece yapılan evlilik muâmesi resmî bir muâneledir. Yaşamış olduğun memleketin karunlarına uymak babında kanun açısından bu muâmeleyi yapmak suç teşkil edebilir. Amma bu muâmele dîni nikâhın yerine geçmez. Kişinin mutlakâ bir de dîni nikâhı yapması lâzımdır. dîni nikâh yaptırdıktan sonra da hemen düğün yapıp evlenmek lâzımdır. dîni nikâh yapıp ta ne de olsa dinen bir mahzuru yoktur diye gezip tozrak aylar hattâ senelerce evlenmeyi sürüncemede bırakmak bizim örf ve âdetlerimizce yanlıştır. Çünkü görülmüştür ki, nice çiftler "ne de olsa biz evleneceğiz" diye dîni nikâh yapıp aylarca beraber gezip tozuylar, sonra da aralarında çıkan bir anlaşmazlık sebebiyle ayrı-ayrılıkları. Kız tarafı perişan erkek tarafı huzursuz... Ortada yan dul, yan bekâr iki genç. Bu durumlarda kız için bir başkası ile evlenmek artık büyük dert oluyor. Çünkü bu durumdaki bir kız ne dul sayılıyor ne de tam mânâsı ile kız sayılıyor. "Halvet-i sahûba" dediğimiz "yalnız olarak birarada kalma" bir nevi yarım evliliğdir. Evlenmeden birarada kalmak işi her ne kadar sana güzel ve zevkli bir iş gibi gözükse de kaçıyan yapma, hattâ kız veya kız tarafı seni buna teşvik eise yine yapma. Belki onlar da bu işin vehametini kavrayamayabilirler. Bizim örfümüzde çok güzel bir söz vardır.

— "Gelin (düğün olmuş , kocasının evine girmek üzere) ata binmiş (yine) de, Ya nasip, demiş" derler. Bütün muâneleler bitmiş olsa da evlenmedikçe yani gerdek gecesi tabir edilen olay olmadıkça bizim geleneklerimizde görece nişanlılar serün hanımın sayılmaz. Bala insanların

canım şimdi bir nişan yaptırabilirim de iki yıl sonra da düğün yaparız demeleri bir çok yünden mahzurludur. Bir kız eğer evlenecekse istenir ve düğün yapılır. Evlenilip evlenilmeyeceği kesin olmadan kız istenmeye gidilmemesi düğün yapılmalıdır. Hem şöyle bir düğün oğlum senin kızkardeşine birisi evleneceğim diye gelse, aralarında halvet vaki olsa, (Allah göstermesin) sonra da: — "Biz anlaşamadık evlenemiyecemiz" dese ve bırakırsa bizim halimiz ne olur? kendim için istemediğin bir şeyi başkasına da yapma...

NİKÂHINI EHİL BİRİNE KYDIR

Ey oğulcağızım.

Nikâhını ehil ve anlayan birine kıydır. Hanımına vereceğin mehir miktarını açıkça konuş. Peşin veya ileride vereceğin mehir miktarlarını bir kağıda yazdır. Nikâhını iki erkek veya bir erkek iki kadın şahit huzurunda kıydır. Mehîr, kadının hakkıdır ve onun malıdır. Rızası olmadan ona katıyen dokunma. Nikâh anında abdestli bulun. Nikâhtan önce tövbe ve istiğfar et. O an tövbe edersen günahların akar gider. Nikâha hiç ayrılmamak niyetiyle otur. Evlenmeden önce veya evlendikten hemen sonra hanımına evlilikle alakalı dîni kitaplar ver, okusun ki, evlenmenin dîni kaaidelerini o da öğrenmiş olsun. dîni yö-nünü iyice öğrenmeden hiçbir şeyi yapmaya girişme. Evliliğin de dîni kaaideleri ve esasları vardır. Onun da esaslarını öğren ve ondan sonra nikâhlanarak evlen. Bunun lüzumunu hanımı da anlat. Yazdığım şu şeyleri büyük ölçüde senin ihtiyacını karşılar ama, yetmez.

PEYGAMBERİMİZİN BABA NASİHATI

Peygamber Efendimiz kız Fâtıma'yı gelin edip Hzze-



ü Ali Efendimizin evine götürürlerken şu nasihatlerde bu-
hın muhtur.

— "Kızım, vücudunu temiz tut. Rabbin zikret..vücüdünü
su ile temizle. Kocan sana baktığı zaman ferahlık duyusun.
Gözlerine sürme sür. Sürme kadınların süsüdür. Başına
zeytinyağı sür ki başına zeytinyağı süren kadına şeytan
zarar veremez. Ey Fâtma! Kocan sana baktığında gözleri-
ni yumna ki sevgin artsın. Kocan başka tarafa baktığı
zaman sen onun yüzüne bak ki, bir ay oruç tutmuş gibi
sevap kazanasın. Ey Fâtma! Kocan seni yatağına çağıracağı
zaman gitmezlik etme ki, Allah'ın la'netini kazanma-
yasın. Ey Fâtma! Cinsi yakınlıkta kocanla şakalaş ki sana
muhabbet etsin de başkasına muhabbet etmesin. Ey
Fâtma! Kocanın kusurunu ayıbını başkalarına açma.
Yoksa Allah'ın, Peygamberin, meleklerin ve kocanın
gadabını kazanmış olursun. Ey Fâtma! bu öğütleri bana
Cebrail söyledi."

— "Sen evdeki iç işleri gör, kocan da evin dışındaki işleri
görsün."

HANIMINLA İYİ GEÇİN

Ey oğlum!

Nikâhlanarak evlendiğin hanımın sana bir emânettir. O
emâneti iyi koru. Onunda iyi geçin. Peygamber Efendimiz:

— "Kadınların haklarına tecâvüz etmekten sakının. Onlar
size her hususta yardımcıdır. Onları Allah'ın emri ile
aldınız. Cenâb-ı Hak onları size helâl kılmuştur."....

— "Bir kimse ; karısının kötü huyuna sabrederse Allah o
kimseye Eyvüb Aleyhisselama verdiği sevabı verir.
Kocasının kötü huyuna sabreden kadına da Fir'avn'in
karısı Hazretü Asiye ye verdiği sevap kadar sevap verir."
buyurmaktadır

EVE GİREKEN...

Ey oğlum! !

Sabah evden çıkarken ve akşam eve girerken güler
yüzlü ol. Hazretü Âişe vâlidemize sormuşlar.

— "Resûlullah sokaktan eve girdiği zaman nasıl gülerler-
di?" o da cevap vermiş:

— "Tebessüm ederek güler yüzle girerdi."

Sen de Efendimiz gibi hareket et. Ne kadar üzüntülü
olsan da kapıdan, güler yüzle girmeye çalış. İçabında
kapıda biraz kendine çekdüzen ver öyle içeri gir. Üzüntü-
nü içeri taşıma, belli etme. Lokman aleyhisselam:

— "Akıllı insan âilesine çocuk gibi olur. İnsanların içine
çıkıldığında erkeklğini takınur." buyurmuştur.

EVDE....

Ey oğlum!

: Evin içinde hanıma karşı yumuşak ol. dârinde taviz
vermeden ona karşı merhametle muâmele et dârin kaai-
delerden taviz vermeye hiç yanaşma. Bunu ona güzelce
anlat. Ve o senin dârinde hiçbir kurallarını tam tabik edersen
ceğini bilsin. Evinde şeriatın kurallarını tam tabik edersen
rahat edersin. Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi ev-
liler için ne güzel bir müjdedir:

— "Bir kimse hanımının yüzüne tebessümle baksın ona onun
sevap vardır. Öpse, yırni sevap, kucaklasa, otuz sevap
beraber olursa üçyüz sevap yazılır. Beraber olduktan
sonra guslettiklerinde suyun her damlası için bir melek
yaratılır. O melekler karı ve koca için kıyamete kadar
istiğfar ederler." İşte Evliliğin güzelliği oğlum ...Anla....

ÇARŞI VE PAZAR

Oğlum!

Ne hükmetse kadınların çoğu, çarşı ve pazarda dolaşmaya kalabalık yerlerde bulunmaya pek meraklıdır. Hele bir de alışınsa bundan vazgeçirmek çok zordur. Bir bahane ile çarşuyu pazara çıkmak, günlerde bulunmak için can atarlar. Sen bunda dînimizin emri ne ise onu uygula.

Hazreti Fudayî:

— "Kadını, dinen göçülmesi günah yerlere göndermek kıldeden başka tarafa dönüp namaz kılmak gibidir", buymuşdur.

Bir müslümanın bu devirde umûmî vasıtalarla hanımın bir yere yalnız başına göndermesi felâkettir ve büyük gaflettir. Böyle nakil vasıtalarında kadınların erkeklerle vücut temaslarını anlatmaya lüzum görmüyorum. Pazar yerlerinde de aynı hal mevcuttur. Kadın erkek kaşık, düğün dernek yerlerinde de aynı hal vardır. Bu ve benzeri yerlere hanımını kesinlikle yalnız gönderme. Çok zaruret varsa, ne kadar mühim işin olursa olsun işini bırak, kentin götür.

Çarşı esnafının kötü bakışlarından haremîni korumanın yolları ve çarelerini ara. Ne o insanları sen günaha sok, ne de onlar senin hanımın sebebiyle günaha girsinler. Ne kadar kapalı ve mazbut olursa olsun, kadının olduğu yerde erkeklerin kalbi ve dikkati o tarafa yönelir. Bunun aksini iddia mümkün değildir.

Bunları hanımına sindire sindire anlat. Bu incelikleri o da kabul ettiği zaman rahat edersiniz. Huzur bulursunuz. Allah size iki cihanda da gerçek saadeti verir.

YÜKSEK AHLÂKLİ BİRİNİ SEÇ

Sevgili oğlum!

Kendine eş seçeceğin zaman yüksek ahlâklî ve iyi karakterli birini seç. Hazreti Ömer Efendimiz de oğ-u Asım'a yüksek ahlâklî birini eş olarak alivermişti :

HİKÂYE

Bir akşam, Hazreti Ömer şehirden gezintiye çıkar. Geçtiği sokaklardadır. Birinde bir kadınla kızının yüksek sesle konuşmasına şahit olur. Kız:

— Anne süt eksik geldi.

— Kolayı var kızım biraz su katıver.

— Ama anne Ya halife duyarsa.

— Anaaan gecenin bu vaktinde halife nasıl duyacak?

— Halife gecenin bu vaktinde belki duymaz ve göremez anıma, Allah dâimâ bizi görüyor ve duyuyor. İcimizden geçenleri biliyor. Yarın Allah sorarsa bunun hesabını nasıl veririz?..

Hazreti Ömer (RA) bunu duyar ve çok memnun kalır. Bu kızın yüksek ahlâqlına hayran kalır ve bu kızın oğlu Asım için ister. İkinci Ömer diye bilinen Ömer İbni Abdülaziz bu âlelden dünyaya gelir.

EVLİLİĞİNİZİ DEVÂM ETİRİN

Evlennmek kolaydır yavrım. Mühim olan evliiği sürdürmektir. Karakterleri aynı, iki ayrı muhitte yetişmiş iki insan düşün. Eğer bu iki insanın birleşebilecekleri bir ortak nokta yoksa, beraberlikleri uzun sürmez. Eğer bu iki insan her ikisi de müşterek bir nokta olan DİN bahsinde birleşirler de aralarında çıkan ihtilaflarda kendilerine dîni hakem tayin ederlerse, geçimleri son derece kolay olur. Yalnız her iki taraf ta sabretmesini bilmelidir. Tabii herşeyde olduğu gibi erkek daha çok sabredecektir. Sabır, her ne pahasına olursa olsun bir takım sıkıntılara göğüs gere-

rek, Allah'ın emirlerini uygulamaktır.

DİKKAT ET OĞLUM KADIN AYAKKABI GİBİ BİR
EŞYA DEĞİLDİR. ÖYLE "AYAĞIMI SIKTI ATIVEREYİM
DE YENİSİNİ ALAYIM" DİYEMEZSİN. EVLİLİK,
KARŞILIKLI HOŞGÖRÜ VE FEDAKÂRLIK İSTER İYİ
KAPTAN FIRTINALI DENİZDE GEMİSİNİ BATIRMA-
DAN YÜRÜTEN KAPTANDIR.

HATÂLARA KARŞI...

Oğlum!

İnsan bu ; hatâ eder . Dinden dönme ve namus mesele-
leri dışındaki hatâlar düzelterek yola devâm edilebilir.
Kadın erkeğe nispetle her yönden daha zayıftır. hatâları
çok olabilir. Fakat çabuk da pişman olur. Sen hatâsını ona
güzel güzel anlat. Bak, göreceksin göz yaşları ile senden
özür dileyecek ve pişman olacaktır. Şayet fedakârlık hep
senden isteniyorsa buna da sabırla karşılık ver. Bu senin
için daha iyidir. Sen onun seviyesine inme. Olur a, o daha
aşağı seviyelere inerse ne yaparsın? Bir yuva bir anda
yıkılma noktasına geliverir. Aranızda çıkacak anlaşmaz-
lıklarda sınırlarına konu konuşuya açmayın. Yakın akraba-
larınızdan iyi kimselerle görüşün, salih kimselerle istişare
edin ve derdimize müşterek çare arayın. Gemiyi
batırmadan yola devâm ettirmenin yollarını araştırın.

BOŞANMAYI İSTEMEYİN....

Oğlum, hiç bir zaman boşanmayı düşünmeyin. Şeytan'ın
tört gözle beklediği, boşannalardır. Evet... Boşanma mü-
bahır ama en son çaredir. Hazreti Allah'ın ve peygamber-
imizin hiç sevmediği bir mübahıtır. Boşanacak kimseye
sormalı:

— "Boşandıktan sonra ne yapacaksınız?. Evlenmeyecek
misin?. İkinci evleneceğin harunun ondan daha mı iyi
olacağını zannediyorsun. Belki bazı konularda evvelkin-
den iyidir. Amma başka konularda da onun kahrunun çe-
kilmez olduğunu görürsün. İnsan olarak senin de kusur-
ların var . Yeni gelecek harun sana hiç tahammül
edemiyerek hemen senden ayrılmak isterse ne yap-
caksın?. Onun için eğer harunun namusunu koruyorsa ve
müslümansa (dîninden dönmemişse) diğer kusurlarını
büyütmeye. Dâimâ, kusurlarını tarur yoluna git ."

MERHAMETLİ OL

Oğlum! Eşine ve çocuklarına karşı, hattâ bütün
yaratıklara karşı merhamefli ol. Sana Peygamber Efendi-
minin merhamet hakkındaki sözlerini misal olarak anla-
tayım.

Hz. Usâme (b. Zeyd R.A.) anlatıyor :

— "Resûlullah (A.S.) Efendimizin muhterem kızı ,
babasına haber gönderip oğlumun ölmek üzere bulun-
duğunu , yanlarında hazır bulunmasını istedi. Peygam-
berimiz (A.S.) kızına selam gönderdi ve şöyle tavsiye-
de bulundu : " Şüphesiz Allah'ın aldığı da, verdiği de
kendisine aittir. (Bizler iğreti olarak bulunuyoruz) .
Her şey Allah yanında belirlenmiş bir ecele göredir.
Sabret ki ecin Allah'a ait olsun."

Peygamberimizin kızı ikinci defa haber gönderip
herhalde babasının yanlarında hazır bulunmasını
yemin vererek istedi.

Bunun üzerine Resûlullah (A.S.) Efendimiz beraberin-
de Sa'dübnü Ubâde , Muâzübnü Cebel , Ubeyyübnü K
'b , Zeydübnü Sâbit ve diğer bazı şahıslar bulunduğu
halde kalkıp kızının evine gittiler. Hasta çocuğu Pey-
gamber Efendimizin kucağına koydular. Çocuk çok ağır

nefes alıp verebiliyor, can celdiştiriyor. Efendimiz duygu-
landı ve gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Hz. Sa'd
(R.A.) Peygamberimize,
— "Ya Resûlallah, bu ne hal?" diye sordu.

Efendimiz şu cevabı verdi :

— "Bu bir rahmettir ki, Allah (C.C.) onu kullarının kal-
bine yerleştirmiştir. Şüphesiz ki Allah (C.C.) ancak
kullarından merhametli olanlara rahmet eder."

CEZÂLANDIRMADA ÖLÇÜLÜ OL...

Oğlum! Bir müessesede düşün. Orada bir idâreci var ve
bir çok da işçiler... İdareci, çalıştığı adamları idare et-
mekle yükümlüdür. Her gün kavga dövüş olan ve düz-
gün iş çıkmayan bir kuruluşun idârecisine iyi idâreci de-
nemez. âle de böyledir. O da bir müessesedir. Hem de en
mübarek en mukaddes bir müessesedir. Onun idârecisi er-
kektir, babadır. Hanım onun yardımcısı ve memurudur.
Onu iyi idare etmek, kavga etmeden huzursuzluk
çıkarmadan, greve lokavta lüzum bırakmadan güzelce
idare, hüner ister. Sen bu hünere sahip olmanın yollarını
arayacaksın, araştıracaksın. "Ben bu müesseseyi güdültü-
süz patırtısız nasıl idare ederim!" diye kafa yoracaksın.
Bağırarak çağırmak, kavga dövüş etmek idareden aciz kal-
manın işaretidir. Sık sık cezâyâ başvurma. Daha doğrusu
hanımı cezâlandırılacak durumlara düşünme. Gerçi Allah
hanımlar suç işlediklerinde, onlara cezâ vermeye izin
vermiştir. Önce yatağına almayacak, bir veya ber kaç gece
evin başka bir odasında veya aynı odada başka bir yataktaki
yatma cezâsı vereceksin. Daha da hatâsında ısrar ederse
dövebilirsin. Dövmenin de hududu var tabii... Terbiye ve
korkutmanın ötesine geçen bir dövmeye başlı başına bir zu-
lumdür. Aslında, oğlum, kavga ve dövüşün nereden bite-
ceği belli olmadığı için ona hiç başlamamak en iyisidir.
Bunu da zaten Cenâb-ı Hak kur'an keriminde

boşanmadan önce son çare olarak zikretmiştir. Burada
Eğer böyle bir cezâ ile boşanmadan devâm mümkünse
boşanmayın ve devâm edin mânâ ve yorumu vardır. AS-
LINDA OĞLUM İKİNİZ DE İSLÂMA SIKI SIKIYA SARI-
LIRSANIZ, İBÂDETLERİNİZE DİKKAT EDERSENİZ.
ARANIZDA PROBLEM ÇIKACAĞINI ZANNETMİ-
YORUM. AYNI HEDEFLERE YÖNELMİŞ, VE AYNI
PRENSİPLERE BAĞLI İNSANLAR ARASINDA PROB-
LEM ÇIKMAZ.

ÖRNEĞİNİZ PEYGAMBER EFENDİMİZ OLSUN

Oğlum her işimizde örneğimiz büyüklerimiz; hususiy-
le Peygamber Efendimiz olmalıdır. Fahri Kâinat efendimiz
ne bir hizmetçisini ne de bir kadını asla dövmemiştir.
Ama diyeceksin ki o bir peygamber, biz ise aciz bir
insan... Evet, o bir peygamber amma insan peygamber.
Her şeyi âle bize örnek ve numune insan. Bize söyledikleri
ve tavsiye ettikleri hep bizim yapabileceğimiz şeylerdir.
Bizim yapamayacağımız, gücümüzün yetmeyeceği bir şeyi
ne Allah ne de peygamberi asla bize emretmemiştir. ONUN
HAYATINI OKU. HEM SEN HEM DE EŞİN ONU
NÜMUNE ALIN... ONUN HAYATINI OKUYUP
İNCELEYİN. TATBİK EDERSENİZ RAHAT EDERSİNİZ.
MESUT OLURSUNUZ.

ÖĞRETMEN OL, MUALLİM OL

Oğlum!

Bir evde erkek, hem hoca, hem koca, hem de idâredir.
Hanımın bazı şeyleri bilemeyebilir. Öğrenememiş olabilir.
Senin çok basit gördüğün şeyleri o hiç görmemiş de olabi-
lir. Onu ayıplaama. Küçük görücü sözler kullanma. Biline-
diklerini ona sabırla öğret. Tatbikini ise öğrettikten sonra

iste. Öğretmedikçe sorumlu tutamazsın. Bunları riye öğrenmedin diyemezsin. Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır. Öğrenmiyor ve öğrenmek istemiyorsa işte o ayıptır. Senin de bilmediğin binlerce şey vardır. Bilmediklerini hanımın biliyorsa sakın ar edip utarup soramazlık ve öğrenmemezlik etme. İlim altı yaşındaki bir çocuktan bile öğrenilir. Bilmediklerimiz bildiklerimizden daimâ fazladır. Hem de çok fazla. Bir şeyler öğrenüpte her şeyi biliyorum zannına kapılmak ne büyük bir hatâdır.

HİKÂYE

Hanefî Mezhebinizin imamı, İmam-ı Azam Hazretlerine biri bir sual sormuş. İmam-ı Azam Hazretleri de bilmiyorum demiş. Soruyu soran adam nedense öfkelenmiş. —"Bir de ilim adamıyım diye bir karış mindere oturmuş geienlere ders veriyorsun. Sorduklarına cevap veremiyorsun. Yazık" demiş. İmam-ı Azam Hazretleri bu hakarete hiç kızmaruş ve şu cevabı vermiş: —"Benim munderim bildiklerime göredir. Eğer bilmediklerine göre bir munderde otursaydım munderim gökyüzüne ulaşacak kadar yüksek olurdu.

SABIRLI OL

Oğlum!
Sabırlı ol. Hüküm vermekte acele etme. Her olayı iyice araştır ondan sonra hüküm ver. Tek tarafı gelen bir habere karar verme. Bir başkasını daha dinle. İcabedense üçüncü bir şahsı da dündükten sonra hükmünü ver. Bir şeyi ilk elden duyar duymaz vereceğin karara hüslerin kanşır. Nefsaniyet girebilir. Acele ile vereceğin bir karar seni dönüştü olmayan bir yola sokabilir.

HİKÂYE

Molla Hüseyinin hikâyesi çok meşhurdur. Hüseyin isminde bir delikanlı evlerur. Dügününde Kur'an, ilâhî ve mevlidler okuyan vaaz ve nasihatlar da bulunan hocaefendilerin halî pek hoşuna gider. Ve Hüseyin de o hocalar gibi olmaya karar verir. İki üç aylık evli iken düşer gurbetin yollarına , ilim öğrenmeye. Biraz da deli dolu birisidir Hüseyin. Hatta köyünde lakabı da Deli Hüseyin'dir. Tam 21 sene köyüne hiç dörmuden ilim okur hoca olur. Sonunda köyüne gitmek üzere yola çıkar. Yolunun üzerindeki köylere şehirlere uğraya uğraya köyüne doğru yol alır. Bir köyde müsafrı kaldığında yaşlı gün görmüş bir ihtiyar köy odasında buna bir sual sorar.

— "Sana bir soru soracağım evladım, bakalım bilebilecek misin... Söyle bakalım bana ilmin başı nedir?" der. Deli Hüseyin:

— Besmeledir.

— Bilemedin

— Fatihadır.

— Bilemedin

— Nasara Yensuru dur.

— Bilemedin

— Öyleyse sen söyle nedir?

— Yok öyle! o kadar ucuz olmaz. Söyleyemem. Eğer altı ay benim hizmetimde çalışırsan şana o zaman söyleyirim

— Kabul .. Çalışırım. Yeter ki sen bana bunu öğret.

Köyün. güngörmüş ihtiyar ile Deli Hüseyin arasında bu konuşma geçmiş. Ve deli Hüseyin adamın hizmetinde altı ay kalmış. Müddet dolunca Deli Hüseyin :

— Eeee amca! De bakalım bana artık, ilmin başı nedir?

Köylü:

— Oğlum ilmin başı SABIRDIR.

Deli Hüseyin:



- Be adam, sen beni bu bir kelime için mi bu kadar çalışırdun. Ben de bilmediğim bir şeyi öğreneceğim diye bekliyordum. Ben sabrı bilmiyorum muymun. İstersen sana sabır hakkında saatlerce vaaz edebilirim. Bana bu yapıpır mı senin hiç insafın yok mu.

Köylü:

- Kızına oğlum! Sen sabrın ilmini bilebiliyorsun, saatlerce vaaz da edebilirsin. Fakat sen sabretmesini bilmiyorsun. Sana bakar bakmaz anladım. Sabrı bilmek ayrı, sabretmek ayrı şey. Sana burada ben sabretmesini öğrettim. Altı ay bekleterek sabretmeyi öğretilmiş oldun. Var git şimdiki. Yolun açık olsun. Acele karar verme. Sabret sonra karar ver, demiş ve Deli Hüseyin yolcu etmiş.

.....
Deli Hüseyin yoluna devâm eder. Köyüne akşamın alaca kararlığında varır. Evine yaklaşınca bakar ki, bir delikanlı evine giriyor. İçine bir kurt düşer. Acaba hanım bir başkası ile mi evlendi... acaba... der durur. "Vururum, Billahi vururum eğer hanımum beni aldattı ise" diye söylenirken ihtiyarın sözleri aklına gelir...

Ne demişti ihtiyar :

- Sen sabretmesini bilmiyorsun, dememiş miydi. Acele etme Hüseyin. Acele etme, sabret. Hem Restüülallah Efen-
dimiz:

- "Siz seferden döndüğünüz zaman ehlinizin yanına gece girmeyiniz , sabahu bekleyiniz" dememiş miydi. Hele sabah ola hayrola...der. Geceyi köy odasında müsafır olarak geçirir. Sabah namazını camide cemaatla kılar. Odaya gelir. Köyün ihtiyarlarına:

- Bu köyde Deli Hüseyin diye birini tanıyor musunuz diye sorar. Köylüler:

"Tanımadık mıyız , Elbette tanırız. Sabah namazında bize namazı kıldıran genç orun oğlu idi. O doğmadan babası Güm tahtsiline gitti ve bir daha dönmedi" derler. Deli hü-

seyin sabrın ve Peygamberimizin tavsiyesine uymarın güzellüğünü bir defa daha anlar ve Allah'a şükreder.
—"Ya bir..delilik yapsaydım da akşam evime giren adamı ve hanımumu öldürseydim halim ne olurdu" diye düşünür. Ve sonra da köylülere kendini tanıtarak evine gider.

YALAN SÖYLEME

Sevgili oğlum!

Hayatta hiç bir zaman yalan söyleme. Serün bir defa yalanuru yakaladular mı artık kimse doğru söylediklerine de inanmaz. Hele hele harumuna hiç yalan söyleme. Çünkü harum, efendisine saygı duyar ve onun kendisinden üstün bir insan olduğunu kabul eder. Serün yalanını yakaladığı zaman bütün dünyası yıkılır. Artık serün herşeyine şüphe ile bakar. Hanımuna duyurmak istemediğin bazı sırların olabiliir. Söylemek mecburiyetinde değilsin. Sükut eder geçiştirsin. Ama bir meseleyi yalan söyleyerek kapatmaya kalkışma. Bu son derece yanlış bir işittir.

HER SIRRINI SÖYLEME

Oğlum!

Herkesin kendine göre sırları vardır. Olmalıdır da. Çok açık olmak ilk nazarda güzel gibi gözükse de hiç de iyi değildir. Hususi hayatından mecbur kalmadıkça kimseye söz etme. Bugün iyi niyetle ve hasbihal olsun, diye söylediğin şeyler yarın serün aleyhine kullulararak karşına çıktığını görürsün ve o zaman çok üzülürsün. Bugün dost olan birinin, yarın düşman olmayacağını nereden bilebilirsin. Hanımuna da her şeyi söylemek mecburiyetinde değilsin. Hanımlar sır saklamakta biraz daha zayıflar. İş



hayatındaki gelişmeleri ve çalışmalarını evine taşıma. Evinde müzakereye açma. İş hayatında acı günlerin olduğu zaman hanımına söyleyerek onu üzme ve onu da işine içine sokma. Sevinçli bir durum olduğu zaman bile arlatmâna gerek yok. Evinde olanları da işyerinde konuşma. Senin koruyamayıp dudaklarının arasından çıkan sırların bir defa dudaklardan döküldü mü, artık onu kimse tutamaz. Atalarımız:

—Sırrını söyleme dostuna . O da söyler dostuna.. Saman doldururlar sonra postuna " demişlerdir.

KIBİRLİ OLMA

Oğlum!

Allahü Teâlâ'nın en çok gadabını celbeden huy insanların kibir göstermesidir. Kibirli olma. Hele hanımına ve çocuklarına karşı sakın kibirlik gösterme. Dâimâ alçak gönüllü ol. Hanımını küçük görme. Hor görme. Kibirli bir idâreci memurlar tarafından hiç sevilmmez. Seviyor gibi gözükmülse de sevmezler. Üç kıtaya sahip Osmanlı Devletinin padişahlarına merasimlerde:

—"Gururlanma padişahım senden de büyük Allah var." diye bağırarlardı. Hem kibirlenecek kendimizi büyük görecek neyinüz var oğlum. İlk doğuş şeklimizi düşünsek yeter. Kimin kimden üstün olduğunu ancak Allah bilir. İnsanlar için irtihim olan Allah'a olan yakınlıktır. İnsanun kıymeti bununla ölçülür. Onu da Allahtan başka kimse ütin bilmediğine göre neyimize kibirleneceğiz.

TEMİZLİĞE DİKKAT ET

Oğlum! Vücut temizliğine dikkat et. Hanımına rahatsızlık verecek durumlardan kaçın. Sigara içme. Ağzı ve sigara kokusu, içmeyenlere çok kötü gelir. Ağzını ve

dişlerini her yemekten sonra güzelce yıka. İnsanlar birbirlerinin en çok ağzlarına bakarlar. Eşine nefret verecek ağız kokularını yoket. Hanımından izinsiz soğan sarımsak yeme. Yiyecekseniz beraber yiyin. O zaman birbirinizi rahatsız etmezsiniz. İçki kokusundan bahsetmeye, lüzum bile görmüyorsunuz. Bir müslümanın içki içebileceğini düşünemiyorum. Kocasını içki için bir kadın ne büyük ızdırırlar çeker. Allah onlara sabırlar versin. Evin erkeğinin sigara içmesi içki kullanması başlı başına bir felâketdir. Böyle bir baba bu kötülüklerden âilesini nasıl uzak tutacak. Onlara sigara içmeyin, içki içmeyin diye ne yüzle söyleyecek. Hulâsa oğlum:

Sen hanımın, senden hiçbir ücret istemeden senin her türlü hizmetine koşan bir hayat arkadaşı olduğunu unutma. Ona pis kokularla ve pis kokulu şeylerle yaklaşarak kendinden nefret ettirme. Dâimâ temiz ol ve güzel kokular sürün. Sık sık yıkan. Onun yanına ter kokusu ile bile yaklaşmamaya gayret göster. Mutluluğun yolu karşılıklı haklara riâyet etmektir.

HANIMINA VE ÇOCUKLARINA HARAM YEDİRME, EMANETE İHANET ETME

Sevgili oğlum!

Hanımına ve çocuklarına sakın haram yedirme. Hırsızlık malını ve sana emânet olarak bırakılmış malları zaten yedirmezsin. Bunları söylememe lüzum yok ama gene de söylemiş olmak için söylüyorum. emânet mal 'deyince' aklına geldi; Bir emânet vardır ki onu herkes bilmez. İslam dînin'in gelişip yayılması için toplanıp sende emânet olarak bulunan paraya da çok dikkat et yavrum. O paranın kuruluşunu bile ne kendin ye, ne de çocuk çocuğuna yedir. Bu felâketlerin en büyüğüdür. Beytilmale ihanet, ihanetlerin en büyüğüdür. Allah Kuzası için verilmiş ye-

Allah yolunda harcancak olan para veya mallar artık Allah'ındır. emânetleri. Kendi paralarının yanına bile koyma. Onu apaynı tut. Eğer onlara ihanet edersen dünya ve ahretin mahvolur.

FÂİZ ALMA FÂİZ VERME

Dünyanın neresinde olursan ol, hangi şartlar altında bulursan bulur, bir müslümandan fâizle para alman ve ve bir müslü mânâ fâizle para vermen haramdır. Müslüman müslü mânâ fâizle para vermez de almaz da... Müslüman müslü mânâ ancak ödünç verir ödünç alır. Paranın değerinin düşmesinden endişe ediyorsan, değeri düşmeyen bir başka para veya altın gibi şeylerden hesabederек onların üzerinden ödünç ver. Yani altın ver, yine aynı miktar ve aynı kalitede altın al. Yalnız şunu da bir istisna olarak bil: İslâmî kanunlarla idare edilmeyen memleketlerde yaşadığın zaman eğer, menfaatin varsa bir gayri müslümden fâiz alıp vermende bir sakınca yoktur. Çoluk çocuğunu fâizle beslenen bir servetle geçindirmek ten şiddetle kaçın. Eğer çoluk çocuğun haramla beslenerek olursa onlardan ne sana, ne dine, ne vatana ne de millete hayır gelir.

ÇOCUKLARINA ZEKÂTI VERİLMEMİŞ MAL YEDİRME

Oğlum!

Sen sen ol, çoluk çocuğuna zekâtı verilmemiş maldan yedirme. Her sene muntazam olarak zekâtını hesab et. Zekâtını din için vermen en güzeldir. Buna "Fî seb'illâh" bir edili. dînin zayıf olduğu ve kimin ne ödügünün bilmediği zamanlarda zekâtı ve dîni yardımları dînin

yaşınası için çalışıyara (velev demek ve cemiyet olsun.) vernek en faziletisidir. Başka sözlere kulak asma. Normal ihtiyâçların dışında elinde veya birinde emânet veya harımında süs eşyası olarak 96 gram altın veya bu değerde malın yahut paran varsa üzerinden bir sene de geçmişe burun kırta birini hesabedip zekât olarak ver. Bu farz senede bir defa yapılır. Sakın ihmal etme. Ticaret malının zekâtı hesabı, malı satabileceğin değer ne ise ondan yapılır. Zakâtın verdiğin zaman ilk nazarda malının eksildiğini zannedersin, fakat sene içinde Allah sana öyle bereketler ve öyle güzel sebepler yaratır ki verdiğin zekâtın kat kat fazlasını elde edersin. Malının azalacağını sana Şeytan söyler. Unutma!

ÇOCUKLARININ GÜNAH YAPMALARINA GÖZ YUMMA

Oğlum! çocukların küçüklüğün verdiği bazı sebeplerle doğruyu yanlış ayıramazlar. Onlar herhangi bir günah işlerse hiç vakit kaybetmeden onları ikaz et. "Adam sen de çocuktur" deyip geçme. Bir anda alışkanlık hâline gelir ve ki, o zaman bırakamazsın.

HİKÂYE

Hırsızlığı meslek edinmiş bir adam son girdiği evin sahibini öldürünce idama mahkum olmuş.

— "Son bir isteğin var mı?" demişler. O da:

— "Var. Annemi görmek istiyorum" demiş. Annesini çağırmaşlar, gelmiş. Adam annesine:

— "Anneciğim artık son dakikalarımı yaşıyorum. Biraz sonra öleceğim. Şu dilimi çıkar da, dilimden öpeyir." demiş. Annesi oğlunun bu sözüne inanmış. Dilimini uzatınca adam annesinin dilimini ısırtıp koparmış. Kadın



çocuklar atarak düşüp bayılmış. Adama niçin böyle yaptığını sormuşlar o da şöyle anlatmış:

—“Ben küçüktüm. Çocukluğum verdiği bazı hallerle komşuların kümeslerinden yumurta çalıyor, anneme getiriyordum. O da bana pişirip yediyordu. Bu yumurtayı nereden buldum diye sormuyordu. Benim bu küçük çaptaki hursuzluğum büyüdü. Nihayet hursuzluk için adamı öldürmeye kadar vardı. Eğer annem daha ilk gün bana mâni olsaydı ben hursuzluğuma alışmayacak ve bugün idâm sehâpasına çıkmayacaktım. Anneme bir cezâ, âleme de bir ibret olsun diye onun dilini kopardım” demiş.

CÖMERT OL

Oğlum! Cömert ol. Cimri olma. Bilhassa çoluk çocuğuna karşı cimrilik gösterme. Hanımına sık sık hediye al. O ismarlamadan ihtiyacı olan birşeyi alıp getiriverisen onu hacdinden fazla memnun eder, gönlünü alırsın. Çocuklarına da cömert davran. Allah'ın gönderdiği kazanç ve ızzıklardan yeteri kadar onlara ver. Sıkıntıda bırakma. Yalnız cullara kanaat etmeyi de öğret. Daha doğrusu insan denen yaratığı anlat. İnsanın arzularının bitmeyeceğini insanın gözüünün doymayacağını söyle. İnsanın bir yere gelince kendini firelemesinin gerektiğini öğret. İyilik ve ihsan yoluyla insanlara yaptramayacağı şey yok gibidir. Elin açık olsun, cömert ol, anna israf da etme. Lüzumsuz harcama da yapma. Osmanlı Padişahlarının iyilik ve ihsanları dillere destandı. Son devir Osmanlı Padişahu Meşhur Sultan Abdülhamid bir çok paşalarına hep iyilik ve ihsanlarda bulunarak devlete hizmetlerini sağladı. Osman Gaazi bu hususta oğlu Orhan Beye vasiyet bile etmiştir:

“Oğlum, insan iyilik ve ihsanın kuldür. İyilik ve ihsan da bulunursan hizmet ettirsin” demiştir.

TEDEBİRLİ OL

Allah göstermesin.

—“Dünyanın kırk türlü hali vardır” derler. Çok doğrudur. Dünyanın iyi günleri de vardır, kötü günleri de. Kara gün için bir kenarda biraz paran bulunsun. Neyin ne zaman lâzım olacağı hiç belli olmaz. Kırılan ve eskiyen şeylere üzülmene. Yalnız sen tedbirde kusur etme. Tedbirini aldıktan sonra kırılan şeylere müteessir olma. Bir eşya kırıldı diye kalb kırma. Kalb eşyadan daha kıymetlidir.

BUGÜNKÜ NESİL

Oğlum!

Sen de görüyor ve duyuyorsun. Bugün insanlık pek büyük bir bunalım içinde. Her ne kadar her ihtiyaçları kolayca karşılanıyor gibi geliyorsa da rüben huzursuz, perişan. Bence bugünkü nesil haram yiyiciliğin cezasını çekiyor.

Müslümanlara Cenâb-ı Hak daha bu dünyada iken bazı sıkıntılar verir ki, ikaz olup günahı terk etsinler diye. Kâfirlerin ise cezâlarının tamamı öbür dünyaya kalır. Bunun böyle olduğunu bilmeyen bazı müslümanlar hayrete düşmekte, hatâ ileri geri konuşmaktadır. Ahretin sıkıntısının yanında dünyanın sıkıntısı bir hiç menzilesindedir. Ahretteki nimetleri ve sıkıntılar dünyada anlatılabilecek ne akıl mevcuttur ne de dil.

Kazancın varsın az olsun evladım. Sen sakın çoluk çocuğuna haram yedirme.

EVDEN ÇIKARKEN ŞU DUAYI OKU

Oğlum! sabahleyin evden çıkarken ilk olarak sağ ayağını atarak çık ve şu duâyı oku:

"Bismillâhî tevekkeltü alellah. Lâa havle velâa kuvvete illâa bilâlahil aliyyil azym. Lâa ilâahe illallaahü vahdehütü lâa şey'ke leh. Lehül mükü veiehül hammü yuhyü ve yümiyt... Ve hüve hayyül lâa yemüüt. Bi yediñil hayr ve hüve alâa küllü şey'in kadıyr."

NAMAZLARINA DİKKAT ET

Gün boyunca namazlarını geçirme. Namazlarını vaktinde kıl. Sabah namazını güneş doğmadan kılın. Sabah namazına eşini de kaldır. Sakın güneşi üzerineze doğdurmayın. Namazı evinde kılacaksan hanımınla birlikte kıl. Sen imam ol, o da cemaat olsun. Cemaat sevabını alırsunuz. Ayrıca gece namazına da kalkın. Teheccüt namazı insanı Allah'a yaklaştırır. Sadece beş vakit namaz kılınmakla kalmayın. Allah'ı zikretme de meşgul olun. Cenâb-ı Hak Kur'anı Keriminde bir çok ayetlerinde insanları zikir yapmaya hem de gizli zikir diye bildiğimiz kalbe yapılan zikre teşvik etmekte hattâ emretmektedir. Bir ayetinde de:

"Namaz, insanı her türlü kötülüğün uzaklaştırır. Zikir ise (kötülüklerden uzaklaşmada) daha büyüktür" buyurmaktadır. İnsanların çoğu zikrin ehemmiyetini fark edememişlerdir. Zikrin nasıl yapılacağını ehlden sor ve öğren. Harurunla birlikte yaptığınız takdirde çok faydelemeni görürsünüz.

NAFİLE İBÂDET

Oğlum!

Bir hadis-i kudsîde Cenâb-ı Hak:

"Kulum farzları yapmakla benim azabımdan korunur. Nafile ibâdet yaparak da bana yaklaşır" buyuruyor. Eğer

Allah'ı daha iyi anlamak ve Allah'a daha çok yaklaşmak istiyorsan farzları bi-hakkın yerine getirdikten sonra nafile ibâdetleri de ihmal etme. Hanımınla beraber gece teheccüt namazına kalkın. Peygamberimiz, birbirimizin yüzüne ne su serpererek namaza kaldırmamız tavsiye buyuruyor. Peygamber Efendimiz, hiç abdestsiz bulunmaz ve her gece teheccüt namazı kılarmış..

Oğlum, Allah'dan geldik, yine Allah'a dönerceğiz. Ne zaman dönerceğimizi de belli değil. Onun için, her an çağrılacakmışız gibi hazır bulunmamız lazımdır.

MÂNEVİ VÜCUT DA VARDIR...

Sevgili oğlum!

Biz insanların iki türlü vücudu vardır. Çoğu insanı bilmez bunu. Birisi gözlerimizle gördüğümüz, ellerimizle tuttuğumuz maddî vücudumuz, diğeri de elle tutulmayan, gözle görülmeyen mânevî vücudumuz. Akbımız ve ruhumuz mânevî vücudumuzun iki mühim unsurudur. Her iki vücudumuzun da gıdası vardır. Gıdasını almayan vücut ölür. Yemeden içmeden kesilen veya öldürücü bir cisimle vurulan maddî vücut yaşayamaz. Mânevî vücut da öyledir. Gıdasını alamazsa veya yanlış gıda alırsa ölür. Mânevî vücudum doğru gıdası ehliçden öğrenildiği şekliyle Allah'ı zikirdir. Onu zehirleyici gıdalar ise ehil olmayanların verdikleri gıdalar ve yanlış besleyicilerdir. Maddeten hayatta ve sağlam ancak mânevî vücudu ya hasta veya ölmüş milyonlarca insan yeryüzünde dolaşmaktadır. Eğer insanlar maddî vücudun hastalıklarıyla alakadar olsalardı bütün dünya müslüman olurdu. Çünkü mânevî hastalıkların tek ilacı İslam'dır, İslamın tarif ettiği şekliyle Allah'a kulluk ve Allah'ı zikirdir. Evet oğlum insanların çoğu bu değerlerini bilemiyor-

lar. Bunları sen bil ve çocuk çocuğuna da öğret. Maddî olarak dünyaya gelmelerine sebep olduğun evlatlarını mânen öldürme. Bu incecikleri önce hanımına sonra çocuklarına, sonra da eşine dostuna anlat. "Ya beni dinlemezlerse?" diyeceksin belki. Olsun. Sen tebliğ et. Tebliğ yolu peygamber voludur. mutlakâ bir gün faidesini görürsün. Bu dünyada göremezsen ahrette görürsün.

NAMUSLU OL

Oğlum!

Eğer namusunu başkalarından korumak istiyorsan sen evvela kendin namuslu ol. Alemin namusuyla oynayan bir ahlaksız sence makbul müdür? Binsi pencereden âleni gözetlese, yolda giderken kızkardeşine hanımına, halasına, teyzene, baldızına lafla veya elle sarkıntılık etse rahatsız etse eyvallah der misin? Şüphesiz demezsin. İşte insanlık budur. İşte bu istemediğin hareketleri sen de başkalarına yapma. Sokağa çıkar çıkmaz rast geldiğin kadın ve kızlara gözlerinle, dillerle ve eylemlerle tecâvüzde bulunma. Bu kötü-lükler gafletten ileri gelir. Sen gaafillerden olma. Allah gaafilleri sevmez. Bu gibi kötü fiiller insanın kalbini öldürür ibâdet aşkını yok eder. İnsanı hem dünyada hem ahrette rezil eder.

ALLAH DOSTLARINI BUL VE ONLARLA YAKINLIK KUR

Ku'ranı Kerim'de Cenâb-ı Hak Evliyaullahtan bahsetmektedir ki. Allah dostu demektir. Allah'ın kendine dost edindiği ve gerçekten Allah'a yakın insanlar vardır. Her devirde hemen her yerde böyle kimseler mevcuttur. Bunların hakıklarını bulursan onların sohbetlerine katıl-mânen hayat bulursun. Dünyayı ve içinde olanların mâni-

yetrini işte en iyi o zaman anlarsın. Eğer böyle kimseleri bulamazsan, gecenin yarısında kalk ve:

- "Allah'ım dostlarını bana da bildir. Bu dünyada en sevdiğin kulların kimlerse beni onlarla beraber kal" diye duâ et. Eğer yine de bulamazsan geçmişteki Allah dostlarının hayatlarını, menkıbelerini anlatan kitapları oku. Bunları hanımın ve çocuklarınla birlikte mütalaa et. Bu ibret dolu menkıbeler senin mânevî dünyanı gıdalandıracak, mânen doyuracaktır. Bu yaştan sonra artık ekseriyeti hayal mahsülü olan romanlar sana uzunboyulu bir şeyler vermez.

KUR'AN OKU

Oğlum! Evde boş vakitlerinde Kur'an oku. Kur'an başbaşa zikirdir. Senede en az bir hatim indir. Ramazanı Şerif ayında da ayrıca bir hatim indirsen çok güzel olur. Çünkü Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an o ayda inmiştir. Kur'an tefsirlerini oku. Kısa Kur'an meallerine pek râğbet etme. Onlar çok kısa mânâ verdikleri için seni yanaltabilir. Hadis kitaplarını oku. Okuduklarının içinde çok dikkat çeken şeyleri, hanımına ve çocuklarına da anlat

AİLE ZİYARETİNDE AYRI OTURUN

Oğlum!

Baştan da söylemiştim. Dinden taviz vermeyin. Dostların olur, arkadaşların olur. Birbirinize oturmaya gidersiniz. Bu gidip gelmelerde dâim emrinin dışına çıkmayın. Erkekler ayrı, hanımlar ayrı otursunlar. Hem siz rahat edersiniz hem de hanımlarınız. Bu hususlara riâyet etmeyenlere gidip gelmeyi kesersin. Götme-yiverisin. Götme-diğin zaman sana ne derlerse desünler sen aldırma. Sen bunu Allah için yapıyorsun. Mühim olan Allah'ın rızasını.

kazanmaktadır. Dünyaya geliş sebebimiz de budur. İnanmayanların ve müslüman olmayanların bundaki inceleğe akıllan emez.

ARKADAŞLARINA DİKKAT ET

Oğlum! Atalarımız ne demişler? Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Kişi arkadaşından belli olur. Ortak yönleri bulunan insanlar bir arada bulunur. Hanımın ve çocuklarının arkadaşlarına çok dikkat et. Evinize oturmaya gelen kadınların ne ahlâkla insanlar olduğunu araştır. Ahlakı düşük insanlarla hanımının konuşmasına, sohbet etmesine engel ol. Çocuklarının da arkadaşlarını takip et.

—Çarım ne olur, çocuktur işte, deyip geçme. Çocuklarını Kendilerinden büyük çocuklarla arkadaşlık ettirme. Mümkün olduğu kadar kendi gittiğin meclislere çocuklarını da götür. Büyükleğin yanında güzel şeyler duyar ve öğrenirler.

NAMAZLA EMRET

Hanımına ve çocuklarına namazla ve oruçla emret. Bu Allah'ın emri. Çocukların, yedi yaşına girmeden namaz kılmalarını öğretiler. Tam yedi yaşına girdiğinde namaz kılmalarını söyle, EMRET. On yaşında ise kulma diklan takdirde hafif döverek namaz kılmalarını temin et. Ergenlik çağına girmeden çocuklarında namaz kılmak artık bir alışkanlık haline alsın. Akıl bâliğ olduktan sonra İsratlarına rağmen kılmazlarsa, artık dövmeye başyurma. Yapacak uzunboylu bir şeyin yok. Hanımın da öyle. Eğer bütün isratlarına rağmen namazını kılmıyorsa döverek kıldırman icabetmez. Ne yapalım; Cennete gitmek istemeyenleri zorla cennete sokmaya kimserin gücü yetmez.

Cennet de hak, Cehennem de . Dileyen cennetlik amel yapar, dileyen cehennemlik amel . Peygamber Efendimiz bile o güzel konuşmalarıyla cennete ve kurtuluşu davet ettiği halde nice kimseler onu kabul etmediler.

HAZRETİ ÖYERER KESİBUNURDOR

"Kesibe vakıfın çokluk çocuğu amsında bir küçük çocuk şabı olmak emmyet nersinde de vakur ve dirayeti bir adam kavuru fakunakke."

KAYINVALİDEN VE KAYINPEDERİNLE İYİ GEÇİN

Oğlum! Kayınvalidene ve kayınpederine alâka ve yakınlık göster. Onlar da senin bir nevi anne ve babandır. Kayınpeder kelimesinin aslı "Kaim peder" yani baba yerine kaim, Kaymana kelimesinin aslı "Kaim ana" yani ana yerine kaim demektir. Bu sebeple anne ve baba diye hitab edebilişen çok iyi olur. Hanımının yanında onların aleyhinde sakın konuşma. İyi olmaz. Hanımın üzülebilir. Başkalarının yanında da konuşma. En azından Gıybet olmasa açısından haramdır. Bukturmadan onları beraberce ziyaret edin , hal ve hatırlarını sorun. Onlara çok gitmenizden biz rahatsızlık duymayız. Yeter ki siz huzurlu olun. Onlar da hep sizin mutiu olmanızdan huzur duyarlar. Eğer size birşeyler diyorlarsa sizin iyiliğiniz içindir. Sizin kötülüğünüzü, bile bile istemezler.

EV İŞLERİNDE YARDIMCI OL

Oğlum!

Bir erkek hanımı yalnız geceleri değil, gündüzleri de sevmeli ve düşünmelidir. Ornu suf şehevi arzularını tatmından dolayı değil, eşi, hayat arkadaş, dostu, saadet ve sevgi kaynağı çocuklarının şefkati annesi, diye sevmelidir. Hanım ise kocasına son derece hürmetle bağlanmalıdır. Karı koca yakınlığı bütün yakınlıklardan daha büyük bir yakınlık ifade eder. Gece gündüz bir arada yaşayan, bir yashıkta, bir yatakta yatan, fikirleri ve emelleri bir, başka türü hangi yakınlık vardır. Hem erkek ve hem de hanım bu hisleri bilmeli ve bunlara göre kendilerini ayarlamalıdır. Kadınlar erkeklerle nispetle zayıflar demişti. Bunu evlendikten sonra daha iyi anlarsın. Kendi vazifeleri olan ev işlerinde bile istenilen ölçüde başarılı olamadıklarını görürsün. Zaman zaman yarduma ihtiyacı olan olur. Yardımcı olur. Peygamber Efendimizin (SAV) elbisesinin söküğünü kendisinin diktiği rivayet ediliyor. O büyük peygamber, müstesna insan, böyle yaparsa bize ne yapmak düşer, sen anla. Boş zamanlarında yardımcı olursan senden hiç bir şey eksilmez. Kadının evinin işlerini yapması çamaşırlarını yıkaması, yemeğini hazırlaması dinen vaciptir. Yapmazsa Allah indinde günahkâr olur. Kocasına itâat etmeyip bu işleri yapmadığından dolayı kocasının gönlünü kırarsa cennete girmez.

Yalnız burada bir noktada dikkatini çekmek isterim: Erkeğin, harurunu, saydığımız bu işleri yapmadı diye dövme hakkı yoktur. Yani koca, harurunu bunları yapmaya zorlayamaz. İslâm'da "Hanım bunları yapmaya mecbur değildir" sözü, "bunlar haruruma zorla ve döverek yaptırılmaz" mânâsındadır. Yoksa kadına evin içindeki işleri yapması dinen vaciptir.

Oğlum bütün bunlara rağmen harurumun yetiştiremediği yerleri sen tamamlayıver. Rahat edersin. Arka-

daşlarının yarenlik yaparken kullandıkları laflara kulak asma. Sen kendine Peygamber Efendimizi örnek al.

HADİSİ ŞERİH MEALİ

"Bir kimsenin güzelliği ve maharetin bir kadınla evlenirse, kocasının de hayranı olmaz, demir kan evlenirse, maksadı olan mal ve güzelik kendiliğinden yanılır."

---Görmedin olan evliliğin sonu uzunlu ve pişmanlık olur---

LÜKSE KAÇMA

Oğlum!

Ev eşyası alınırken lükse kaçma. İhtiyacı giderip gidermediğine bak. Evini eşya ile doldurma. Evin eşyası az olursa ev rahat olur. Dopdolu bir ev, insanı ruhen sıkar. Hazreti Fâtıma validemizle Hazreti Ali Efendimiz evlendiklerinde aldıkları ev eşyasını sana sayayım: 3 Minder, 1 seccade, bir yastık, 2 el değirmeni, 1 tulum, 1 testi, 1 bardak, 1 elek, 1 havtu, 1 koç postu, 1 kilim, 1 divan, 2 takım elbise, 1 yorgan.

Bu eşya satın alındığında Peygamberimiz: "Yâ rabbü! Senin sevmediğin israftan çekinen kimselere bu eşyayı hayırlı kıl" diye duâ etmiştir.

Oğlum! Yeni bir eşya aldığın zaman "Allah'ım bu aldığım eşyayı sana itâat üzere kullanmayı bana nasip et, bu eşya ile bana günah yaptırma Yâ rabbü" diye duâ et.

'DÜĞÜNDE YEMEK VER

Oğlum!

Düğün yemeği vermek Peygamberimizin sünnetidir. Efendimizin her sünnetinde bir hikmet olduğu gibi bu sünnetinde de kimbilir ne güzelikler vardır. Yemeğe tandık, akraba ve fakirleri davet et. Zenginleri davet edip fakirleri çağırılmazlık etme. Peygamber Efendimiz, Zenginlerin çağırılıp fakirlerin çağırılmadığı düğün yemeğini yemeklerin en şerlisi diye anlatmış ve düğün davetlerine gitmeye ümmefini teşvik etmiştir. Fâhri Kâinat Efendimiz her düğününde mutlaka düğün yemeği vermiş, Hazreti Fâtma'nın düğününde ise 1 koyun kestirtmiş, çarşıdan aldığı hurma, tereyağı ve süzülmuş yoğurdu karıştırıp bizzat kendi elleriyle karıştırıp yemek yapmışlar ve 700 kişiyi doyurmuşlardır.

DÜĞÜNDE ÇALGI MESELESİ

Oğlum!

Dostlarının davetine sen de git. Yaluz, Allah'a isyan olan topluluklara katılma. İçki içilen meclislere gitme. Arkadaşın darsına da gitme. Peygamber Efendimiz:

—"Kim Allah'a ve âhret gününe inanırsa, üzerinde içki dolaşan sofraya oturmasın." buyurmuştur. Gelenleri eğlendirmeye yönelik çeşitli çalgı aleflerinin bulunduğu ve çalındığı meclislerde bulunma. Sözleri dîni ve ilâhî olmayan türkü ve şarkılara kulak verme. Bunlar dinümüzce yasaklanmıştır. Peygamberimiz zamanında da düğünde çalgı çalınmıştır diyenler, kendi günahlarına dayanarak arayanlardır. O gün kâdîmların çaldığı kenatlarında zili bulunmayan def idi. Erkeklerin çaldığı ise yanında zurnası ve kamçası bulunmayan davuldan ibaretti. Her ikisinin de çalınmasında gaye sırf düğünün ilan ve duyurulması idi. Yoksa insanları oynatmak zıplatmak için değildi. Söyle-

dikleri şürlerin de güzel ve zarif mânâları vardı. Bunları ilâhî tarzında belli bir makamda okurlardı. Gerek sözleri ve gerekse makamları şehveti tahrik etmez insanları gühaha sevk etmezdi. İbnü Ömer R.A bir gün bir davul sesi duydu. Hemen kulaklarını tıkadı. Burru üç defa yaptı. Sonra da :

—"Resûlillah da böyle yapardı" buyurdu. Efendimizin zamanında bir düğünde, Bedir şehitlerinin kahramanlıklarını anlatan ilâhî ler söylenmiş, yine bir düğünde Hazreti Aişe validemiz:

—"Size geldik, size geldik... selamlayın, selamlayalım..." mââsına gelen beyitler söylenmesini bildirmişti.

GERDEĞE'DUÂLARLA GİR

Oğlum!

Evliliğin ilk gecesine gerdek gecesi denir. Bu gece gelin ile damadın hayatlarının bir dönüm noktasıdır. Yepyeni bir yolculuktur. Bu yolculuğa duâ ve niyazlarla başlanmalıdır. Günaha asla geçit verilmemelidir. Gelin ve güvey o gece abdest almali iki rekat namaz kılmalı ve geçmiş günahlarının affı, gelecek günahlardan korunmak için duâ ve ilticada bulunmalıdır.

Peygamber Efendimiz Kızı Fâtıma ile Hazreti Ali'yi evlendirdiği gece onlara :

—"Ey Allah'ım! Bunlara bereket ver ve evliliklerini mübarek kıl. Ey Allah'ım Fâtıma'nın züriyetini Şeytan'ın şerrinden koru..." demiş. İhlas, Kul evuzu birabbil felak, ve kul evuzu birabbinnas... sûrelerini okuyarak onları odalarına göndermiştir.

BİREİRİNİZE LÂZIMSINIZ



Oğlum!

Şunu kesin olarak bilmelisin ki sen hanımına, hanımın da sana lâzımsınız. Bunu Cenâb-ı Hak Bakara sûresinin 187. ayetinde beyan buyuruyor:

— "Kadınlar sizin için, siz de kadınlar için birer elbisesiniz"

Oğlum! Bir an için elbisesiz ve çıplak kaldığını düşün... Ne yaparsın ve nereye gidersin. Elbise insanı nasıl koruyup kuşatıyorsa, erkek kadını, kadın da erkeği öyle koruyup kuşatmaktadır. İnsan evlenmekle zinâdan ve günahlardan korunur. İbâdetlerinde lezzet bulur, dost ve akrabası yanında saygı ve değeri olur. Kimse, bekâr kimseyi evine almak ve onunla sohbet etmek istemez. Evli kadının erkeğine, evli erkeğin kadınına faydaları sayılamayacak kadar çoktur. Onun içindir ki, Cenâb-ı Hak

— "Hanımlarınızla iyi geçinin" diye emir buyurmuştur. Çünkü erkekle kadın geçinemeyip ayrılıkları ve bekâr kaldıkları zaman elbiseyi soyulmuş insana benzetiler ve cemiyet için büyük zararlar meydana getirirler.

HADİS-İ ŞERİF MEALİ

Hazret-i Aîşe Validemizden (Taberani tefsiriyle)

travet olumuyor. Hazret-i Aîşe Validemize sorular:

— "Resulullah Efendimiz (SAV) evde bulunduğunuz

zaman ne yapardınız? Hazret-i Aîşe Validemiz

şöyle cevap verdiler:

— "Sizden binamızın yapığı gibi davranır, sunu

düzelir, bunu giderim. Ve ev halkının zor

işlerinde onlara hizmette bulunur, onlar için

et döğür, evin temizlik ve düzeninde uğraşır

hizmetkâr ve hizmetkâr olduğum." buyurdu.

KADININ HAKLARINA RİAYET ET

Oğlum!

Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkeklerin üzerinde hakları vardır. Birinci olarak kadınla iyi geçinmek şarttır.

HADİS-İ ŞERİF MEALİ:

— "Kadınların hakkına tecâvüz etmekten sakının. Onlar size her hususta yardımcıdır. Onları Allah'ın emri ile aldınız. Allah onları size helâl kılmıştır."

KISKANÇ OL, AMA....

Oğlum!

Kıskanç ol ama, kıskançlıkta haddi aşma. Peygamberimiz:

— "Kıskanmak imandan, kıskanmamak ise münâfıklıktan ileri gelir" buyurmuştur. Kıskanma ile vesvese ve tecâzüsü karıştırmamak lazımdır. Bir erkek hanımını ve yakınlarının hanımlarını, müslümanların hanımlarını yabancılar kıskanır ve onları yabancılarla haşır neşir olmaktan korkarsa bu, dîni bir gayretten ve imandan gelen kıskançlıktır. Her müslüman erkekte bulunması gereken bir haslettir. Fakat bir erkeğin sabah evden çıktıktan sonra evinde bıraktığı hanımı hakkında hiçbir şey bilmediği ve görmediği halde "benim hanım acaba şu anda ne yapıyor, acaba falanla mı konuşuyor, acaba falan kimseyle yakınlık mı peydah ediyor?" gibi düşüncelere saplanması bir vesvesedir ve geçimsizliğe sebeptir. Bir adanın şüphe edilecek bir şey görmediği ve duymadığı halde hanımını kıskanması Allah'ın Teâlâ'nın sevmediği bir kıskançlıktır. Çünkü bu Kur'an Kerimde kötülenen "sû-i zan"dır.

HADİSİ ŞERİF MEALİ

Bir gün Sahabe-i Kiramdan Hazreti Sa'd, Resûlullah Efendimize:

— "Ya Resûlallah! Hanımın yanında yabancı bir erkek görsem dört şahit mi arayacağım?" diye sormuş, hanımını erkeklerden uzak tutup kaskanması gerektiğini ve eğer bir erkekle beraber görürse dört şahit aramasına lüzum kalmadan hüküm verebileceğini ifade etmek istemişti. Bunun üzerine Fahri Kainat Efendimiz:

— "Allahü Teâlâ gayret sahibidir. Allah'ın gayreti haram kıldığı şeylerin yapılmasına razı olmamasıdır. Müminin de gayretidir. Sa'd'ın gayretine şaşırıyor musunuz? Ben ondan daha gayretliyim. Allahü Teâlâ benden de gayretlidir" buyurmuştur. Ve yine bir hadisi şerifte:

— "Ben hakikaten kaskancım. Bir kimse kaskañ deęilse onun kalbi eğridir" buyurulmuştur.

Burada kaskanc olmayan erkek su demektir: Hanımı yabancı erkeklerle konuşurken, tokalaşırken, kendisinden habersiz evini terk edip istediği yerde dolaşırken, kocasından habersiz yabancı erkeklerle seyahat ederken, bir yere müsafirlige gidiğinde hanımının erkeklerle oturmasına ses çıkarmayan ve bunu normal gören erkek demektir.

Peygamber Efendimizin , damadı Hazreti Ali Efendimize nashatı:

— "Ya Ali! Sen kaskañ ol. Allahü Teâlâ kaskanan kimseleri sever."

Oğlum! kapını, pencereni, perdelerini açık tutma. Peygamber Efendimiz:

"Bir kapı açık bırakılmışsa hem kapıdan içeri bakan, hem de kapıyı açık bırakan ikisi de günahkardır", buyurmuşlardır. Masul oğlum hanımını yabancıardan korumak

mânâsına olan kaskañlık güzel, vesveseye düşerek hanımının her şeyincen şüphe etmek mânâsına olan kaskañlık göründür.

İFTİYAÇLARINDAN İMKAN NİSBETİNDE KISMA

Oğlum!

— "Kendisine bol masraf yaptığı halde çocuk çoęununun nafakasını kasan kimse benim şefaatine nail olamaz" buyuran Fahri kâinat Efendimiz, imkânlan olduđu halde çocuk çoęuna cimrilikte bulunan kimseleri kötölemiştir. Yine bir hadisi şeriflerinde Peygamber Efendimiz:

— "Bir kimse Allah yolunda bir altın harcasa , bir fakire bir altın verse, çocuk çoęununun nafakası için de bir altın verse, âilesine verdiği bir altın Allah içinde sevapca hepsinden üstündür."

DİNİ BİLGİLERİNİ ÖĞRET

Oğlum!

Olur a, eđer evleneceęin hanımın dinî bilgileri bilmiyorsa , kocasının ona dinî bilgileri öğretmesi veya bir hoca tutup öğretmesi farzdır. Kadın, önce ehli sünnet inancını, sonra abdestü, guslü, namazı , kur'an okumayı, hayız ve nifas hallerini iyice öğrenmelidir. Doğru olan bunları bilen biri ile evlenektir.

Eđer ilmihal bilgilerini bilmeyen, Kur'an okumayı öğrenmemiş biri ile evlenilirse bunları öğretmek kocanın vazifesidir. Kıyamet gününde en şiddetli azap çocuk çoęuna dinî bilgilerini öğretmeyen babayadır, buyurulmuştur.

İHMAL ETİME

Oğlum!

Hazırını ihmal etme. Bunu derken onun yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, cinsî münasabette de ihtiyacını karşılamayı kast ediyorum. Bu husus da oldukça mühimdir. İş sebebiyle ve sair sebeplerle hanımın bu ihtiyaçlarını ihmal etmemeyi düşün ve ona göre bir iş tut. Hazreti Ömer Efendimizin zamanında bir askerinin hanımı Halife Hazretlerine gelerek kocasının geciktüğünü söyledi. Hazreti Ömer Efendimiz kadına:

-"Sakin zinâ etmeyi düşünmüş olmayasın" deyince kadını

-" Haşa " diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer kadına:

-"Bir kadın ne kadar bir zamanda erkeğine şiddetle ihtiyaç duyar?" diye sordu. Hazreti Ömer'in kızı utanıp başını öne eğdi, parmaklarıyla 3-4 ay diye işaret verdi. Bunun üzerine Halife Hazreti Ömer (RA) askere 4 ayda bir izin vermeyi kararlaştırdı. Bu mühlet bazı kimseler ve bazı devirler için daha kısa da olabilir. Bunu da ihtimal dışı tutma.

EDEPLENDİRMEK VE AZARLAMAK

Oğlum!

âile reisi olan erkek gayet sabırlı, tahammüllü, akıllı ve tedbirli olmalıdır. Kadın ise güzel, latîf bir varlık olup erkek için yaratılmıştır. Kadına çocuk muâmelesi yapan aldanır, adan muâmelesi yapan ise hatâ eder. Adam ve çocuk arasında bir muâmele ile idare etmen gerekir. Her sözüne kızıp darılma. Her şeye akli ermeyebilir. Beğenmediğin sözleri olursa sükutla karşıla. O biraz sonra yapıpacağı hatâyı anlayınca kendiliğinden özür dileyecektir. Kadına kadın olduğunu, erkeklerden farklı bir yaratılışa

sahip olduğunu sen öğreteceksin. Erkekle kadın birbirlerinin kötü huylarına sabredebcek dedik. Tabii bunun da bir sınırı vardır. Eğer kadın evden, kocasından habersiz çıkıp biyerlere gidiyorsa, gezip tozuyla, yatağa çağırıldığı zaman yatağa gelmiyorsa, cünüplükten yıkanmıyorsa ve namazını kılmıyorsa, bu sebeplerden dolayı erkek hanımını azarlar ve edeplendirir. Eğer kadının dinî bozukluğu, zinet yerlerini yabanılara gösteriyorsa, kötü huylu ise erkek bu haller sebebi ile de hanımından boşanabilir. Boşarken de mehrini kuruşuna kadar öder. Başka kusurları sebebiyle boşamak isteyip de bu kusurları bahane etmek yanlışır. Bu sayılan kusurlar gerçekten varsa işte o zaman bir arada yaşamak zorlaşır hattâ imkansızlaşır.

AYETİ KERİME MEALİ

(Al-Burhan Suresi, Ayet 194)

"Onlar ki bollukta da darlıkta da Allahın iznini kazanmak için infak ederler. Öfkelerini tutarlar. İnsanların kusurlarını affederler. Allah ise işte bu tür) mülkte bulunanları sever"

HADİS MEALİ (Sıhhan)

"Allah çocuğuna iyilik üzere yardımcı olan babaya rahmet etsin"
"Sürpüzsüz kâ, Allah her işte yumuşak ve sefkatli davranmayı sever"

YAKINLIK ZAMANI

Oğlum! Bu hususta müteber eserlerde şunlar yazılmıştır. Eşinle yakın olacağı zaman üzeriniz kapalı olursa sizden doğacak çocuk haya ve edepli olur. Yakınlığa "Evuzü billati min eşşeytan irraciym. Bismillâhir rahmânir rahîm"

diyerek başlanmalıdır. Bu hususta da yine ömek olarak Peygamber Efendimiz alınmalıdır. Efendimiz :

— "Sizden biriniz hayvanların yaptığı gibi şakalaşmadan, konuşmadan, öpüşmeden ailesi ile birleşmesin," buyurmuşlardır. Ki bununla her iki tarafın da istifade etmesine işaret buyurmuşlardır. Dikkat et..Kadım. hayızlı iken yaklaşmak katiiyen haramdır. Hayızlı ve nifaslı iken yaklaşmak günah değildir diye düşünmek-insanı küfre götürür. Böyle düşünen bir kimsenin hem iman, hem de nikâh tazelemesi lâzımdır. Hattâ kadının hayızlı iken çıplak olarak göbeği ile diz kapağı arasına bile yaklaşmak ve faydalanmak câiz değildir. Elbisesi üzerinde iken faydalanabilir. İkinci defa yaklaşmak istenirse, tenasül uzunu yıkadıktan sonra yaklaşmalıdır.

Oğlum! Yemekten hemen sonra , mide dolu iken, -heycanlı ve öfkeli zamanlarında, üzüntülü zamanlarında, hastalıkta yerü kalktığın zamanlarda, hayızlı ve nifaslı iken, kadının rahim hastalığı zamanlarında, kadına yaklaşma Yani cinsi münasebette bulunma. Haftada bir, iki, en fazla üç orta ve normal olanıdır. Fazla yakınlık hafızayı giderir, vücutta zâfiyet verir.

HAMİLE İKEN ...

Kadına hamile iken ağır şeyler kaldırtmamalı fazla yoracak işler yaptırmamalıdır. Çocuk ana rahminde iken anneye şüpheli yiyecekler yedirtmemeli, helâllığı kesin olan yiyecekler yedirmelidir. Haram yiyeceklerle beslenen bir hanımdan doğacak çocukta pek hayır gelmez.

ÇOCUK DOĞUNCA

Oğlum! Çocuk doğunca Allah'a hamdetmeli kız veya erkek katiiyetle ayırdedilmemelidir. Senin için hangisinin

daha hayırlı olacağını sen bilemezsin. Cenâb-ı Hak'tan dâimâ hayırlı evlat istenmelidir. Peygamberimiz:

— "Bir kimsenin 3 kızı olupta onları besler , mehinamet eder, terbiye ederse Cennet o kimseye vacip olur" buyurmuştur. Annesine şüpheli şeyler yedirme. Haram yiyeceklerden kaçın. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde:

— "Çocuk emdiği süte göre hallenir " buyurmuştur. Ve yine :

— "Haramdan çekinin. Çünkü haramın binası ergeç harab olur." buyurulmuştur.

AN-EHKERİME MEALİSİS-İS-İS-İS-İS-İS

"Gökten ve yerin mülkü Allahındır.

Dilediğin varadır. Dilediğine kazı verir.

ve m dilediğine ekerek verir.

veya onları erkeldi dişil ekil (kız)

olarak verir. Dilediğin de çocuk suz

brakır. Süpâsüz o en-bya bilendir ve

her şeye gücü yetendir.

KULAĞINA EZAN VE GÜZEL İSİM

Oğlum!

Çocuk doğuktan sonra 7 gün içinde sağ kulağına ezan sol kulağına kaanet okunur ve isim konur. İsim koyarken din büyüklüğünün isimleri konmalı, o büyük zatlar gibi olan için duâ edilmelidir. Kıyamette herkes isimle çağrılacak; güzel ismi olmayanlar isimlerinden utanacaklardır. Çirkin mânâlara gelen ve uydurma isimlerden kaçınmalı, önceden verilse bile sonradan değiştirilmelidir.

Peygamber Efendimiz bazı kimselerin isimlerini kötü mânâ taşıdığı için değiştirmişlerdir.

AKİKA

Oğlum!

Eğer çocuğunun sıhhatli olmasını istiyorsan yedinci gününde saçlarını kes ağrılığınca alın kıymetinde parayı sadaka olarak fakirlere dağıt. Çocuk erkek ise iki, kız ise bir akıka kurbanı kes onları da fakirlere tasadduk et. Çünkü Resülullah Efendimiz torunu Hzreti Hasan doğunca yedinci günü akıka kest ve saçlarını kırtınp ağrılığınca parayı sadaka olarak dağıttı. Akıka ondördüncü gün de kesilebilir, âkil bâliğ oluncaya kadar da kesilebilir diyenler vardır. Bir rivayette Peygamber efendimiz :

— "Ey Allah'ım! Kanı karına, eti etine, kemiği kemiğine, kalı kalına derisi derisine karşılıktır. Ya rab! Bu akıkanı oğlum için Cehenneme feda kal!" diye duâ etmiştir. Çocuğun ismini de ilk yedi gün içinde koymak lâzımdır. Yine Peygamber Efendimiz:

— "Çocukla beraber akıka vardır. Artık siz ondan yana (Allah için) bir kan akıtın da kendisinden eza ve cefayı giderin" buyuruyor.

HADİS MEALİ

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Sizden biriniz ben kendisine malsizdir
çocuğundan ve baktır insana baktır dâna
sevindi ve sevgâh olmadıkça imanı emîs
sayılmaz.

ÇOCUK KONUŞMAYA BAŞLAYINCA...

Oğlum!

Çocuğunu mümkün olduğu kadar ana sütü ile büyüt. Ana sütünün yerini hiçbir şey tutmaz.

Çocuk konuşmaya başladığı zaman önce "Allah" ismini söylemeyi öğret. Sonra Kelimel Tevhidi, yani "Lâa ilâahe illallah Muhammedür Resülullah" demeyi ezberletmelidir. Sonra sırasıyla müminün süresinin 116 ncı ayetini yedi defa, sonra Ayetülkürsi'yi, sonra Haşr süresinin sonüç ayetini okutmalıdır. Böyle yapılırsa çocuk hayalî, akıllı ve anlayışlı olur. Çocuğa şaka ile bile olsa kötü sözler öğretilmemelidir.

YEMEK YEME ADABINI ÖĞRET

Oğlum!

Çocuğa, yemeğe, su içmeğe ve herhangi bir işi yapmağa başlarken

"Bismillâhür rahmânür rahıym" "

demesi öğretilmelidir. Çocuk boş bir kova gibidir. Ne koyarsan onu alır. İçine güzel şeyler koyarsan güzel şeyler, kötü şeyler koyarsan kötü şeyleri alır. Onu kendi haline başıboş bırakarak büyüme. Aşlanmamış ağacın meyvesi güzel olmaz.

Çocuğa yemek yerken önünden yemesini, lokmasını küçük yapmasını, ağzını tıkabasa doldurmasını, ağzındaki lokmayı iyice çiğnedikten sonra yutmasını, ağzını şapırdatmasını, midesinde yer kalmayacak kadar çok yemesini, en az bir iki tabak daha yemek yiyecek durumda iken sofradan kalkmasını, sofraya duâsı yapmasını, az yemenin daha faydalı olacağını tek tek ve üzerinde durarak anlat. Bunları onda alışkanlık haline getir.

Çocuğunu erkek- kadın ilişkileri ile alakalı hikâyeler an-

latan kimselerin yanında bulundurma. O gibi menkıbeler dinletirme. Kendinden büyüklerle arkadaşlık ettirme. Ağzından kötü sözler çıkan çocuklarla arkadaşlık ettirme. Ahlakını bozacak kitaplar okuturma; Filmler seyrettirme. Büyük zatların menkıbelerini ve hikâyelerini okut anlat ki çocuk onlara benzemeye heves etsin.

Çocuğu sık sık azarlama. hatâsını söyle ve kendisine izah et. Sadece yapma demekle bırakma. Yaptığı için kötü olduğunu ikna et.

Çocuğa daha küçük yaşta iken avret yerlerini öğret. Avret yerlerini küçükken bile açtırmamaya alıştır.

Arkadaşlarına karşı kibirlenmemeyi, böbürlenmemeyi, başkalarını küçük ve hakır görmemeyi öğret.

Başkasından birşey almamayı, aldığı şeyi geri vermeyi öğret. Yolda bulsa bile kendi malı olmayan hiç bir şeyi almamayı öğret.

Büyüklerin yanında gevimmemeyi, esnememeyi, eğir esneyecekse iki eliyle ağzını kapatarak esnemeyi, parmak çılatmamayı, çok konuşmamayı, kendinden büyüklerle arkasını dönmemeyi, ayak ayak üstüne atmamayı, ellerini çenesinin altına koymamayı öğret. Bunların edebe uygun olmadığını, büyüklerin bu hallerden hoşlanmadıklarını anlat.

Kesinlikle yemin etmemeyi, kötülerin yanında bulunmanın iyi olmadığını öğret. Yaşadığın devrin vasfalarını kullanmayı, süahlarını öğret.

AZARLAMA ... TATLI VE GÜZEL SÖZLERLE TERBİYE ET:

Oğlum!

Çocuğu tatlı sözle terbiye et. Ona sert emirler vererek iş buyurma. Meselâ: "bana su getir" yerine bana su getir misin. Sigara içme yerine "Benim oğlum sigara içmez"

sözlerini kullan. Bu gibi konuşmalar daha tesirli olur. Es-habî Kiram'dan Hazreti Sehl anlatıyor:

"Fahri Kâinat Efendimize bir içecek getirmişlerdi. Efendimiz onu içti. Sağında bir çocuk, solunda da yaşlı kimseler oturuyordu. Efendimiz çocuğa dönüp,

"İzin verir misin bunu şu yaşlılara vereyim? diye sordu. O çocuk

"Hayır vallahi, senden olan bu nasibime kimseyi tercih etmem" dedi. Peygamber Efendimiz de elindeki içeceği o çocuğa verdi. Bu çocuk Abdullahîni Abbas (RA) idi.

Gördün mü oğlum! Efendimiz çocuktu deyip geçivermedi ve ne tatlı bir ifadeyle çocuktan izin istedi.

TAHARETİ VE İSTİNCA Yİ ÖĞRET

Oğlum!

Çocuk 4-5 yaşlarına girer gümmez ona tahareti öğret. Taharetin sol-el ile yapılacağını söyle ve kendi elinle nasıl yapılacağını göster ve ona da taklit ettir. Sol elini arkasına götürmesini oradan necasetin çıktığı yere ulaştırmasını, önce tuvalet için hazırlanmış kağıtlarla kuru olarak ve eline hiç bulaştırmadan iki üç defa silmesini söyle. Sonra su ile yıkamasını, su ile yıkarken parmak uçlarının necasete bulaşmamasını söyle. Necasetin çıktığı yeri iyice yıkadıktan sonra, tekrar bir de tuvalet için hazırlanmış kağıtlarla kurulamasını güzelce tarif et. Beyaz kağıt kullanmanın mekruh olduğunu bildir. Tuvaleti temiz bırakmasını, iyice temizlemeden çıkarmasını tenbih et. Duvar ve yerlere elbisesini değdirmemesini söyle. Helâya girerken sol ayakla girmesini çıkarken sağ ayakla çıkmasını, girenken "Euuzü billaahi minel hubsi vel habââis" heladan çıkınca "elhamdülillillahillezi ezhebe annel ezzaa ve afaanü min zaalik" dââlarını öğret...

İSTİBRA DA ÇOK MUHİMDİR

Oğlum! Çocuğun eğer erkek çocuk ise ona istinca ile birlikte ve istibrayı da anlat. Çünkü erkeğin idrar yolundan idrar tam çıktı ve bitti gibi gözükse de onda bir iki damla kaşır. Bu damlaların da akması için ya tuvalette beklemeli veya idrar yolunun çıkış ucuna kibrit başı kadar bir tuvalet kağıdı koyarak dışarı çıkılmalı, biraz gezdikten sonra o kağıt değiştirilmeli ondan sonra abdest alınmalı diye anlat. Eğer bunları anlatmak sana güç gelirse bir başkasına anlat. Bilhassa idrarda, iğne başı miktarından büyük sıçranlıların elbiseye veya iç çamaşırına bulaşmaması gerektiğini iyice anlat ve bu durumda namazın kabul olmasının tehlikeye girebileceğini söyle.

ABDEST

Evladım!

Herkes abdesti anlatır. Hemen her kitapta abdestin tariflerini bulursun. Fakat abdestin bazı incelikleri vardır ki bunları herkes söylemez.

Sen abdest alırken şunlara dikkat et

Ellerini yıkarken parmak aralarını iyice yıka. Parmağın-
daki yüzüğün altına su geçirneyi ihmal etme.

Yüzünü yıkarken suyu yüzüne çarpma. Suyu yukardan
yani alından aşağı doğru dök ve sonra yüzünü ovula.

Her azayı üç defa yıka. Her yıkamada bir avuç su al ve
mushuğu kapa. Su boşura akmasın. İstiraf haramdır.

Harâm işleyerek ibâdet yapılmaz. Kollarını yıkarken de
avucuna suyu al her defasında mushuğu kapa ve avucun-
daki suyu dirseğinin hizasından aşağı doğru dök ve

ondan sonra kolunu ovula. Başını meshederken kaplama
mesh yap. Kaplama (başın tamamını) mesh şöyle yapılır:

1- İki elini istiat. Orta parmaklarını uç uca getir.

2- Alttan üç parmağını altında saçların başladığı yere

kadar götür.

3- Avuç içlerini öne doğru getirerek başının yanlarını
meshet.

4- Şehâdet parmaklarınla kulak içlerini, baş parmak-
larınla kulak arıklarını, elinin sırtı ile de boynunu meshet.
Ayak parmaklarını yıkamaya parmak aralarından ve
sağbaştan başla. Ayak parmaklarının aralarını yıkamada
sol elin serce parmağını alttan, başparmağını da üstten so-
karak yıka. Bir ayığını mushuğun altına yıkama işi ovula-
yarak bittikten sonra mushuğu kapa sonra öteki ayığını
mushuğun altına getir ve öyle mushuğu aç.

Her azayı yıkamaya başlarken bismelle çek ve Kelime-i
şehâdet getir. Yani:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

"Bismillâhür rahmânür rahıym. Eş hedü ellâa ilââhe il-
lallââh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resü-
lühü"

Abdest bittikten sonra "İnnâa enzelnâhü." süresini oku.
Abdestin varken vakıf ve hayır sularından abdest almak
harâmdır. Çünkü vakıf ve hayır suların farz abdestler için-
dir. Mümkün olduğu kadar abdestsiz suyla abdest al.

Elinden geldiği kadar abdestsiz gitme. Abdestin varsa
namaz her yerde kılabilirsin. Fakat abdestin yoksa her
yerde abdest alamayabilirsin. Onun için daha abdestini
bozarken yeni abdest almayı düşün, tedbirini al, abdestini
yenile.

Cenâb-ı Hak kuluna günde pek çok defa nazar edermiş.
devamlı abdestli olursan nazarı ilâhiden nasibini alırsın
ve kalbin nur ve rahmetle dolar.

İSLAMİ FITRATI ÖĞRET

Oğlum!

İnsana daha doğuşundan itibaren gerekli ve insandan ayrılmaması lazım gelen şeyler vardır. Bunlardan biri iman yani Allah'ı bilmek ve inanmak ki, bu kalbe alâkalı fitrattır. İkincisi ise amelle alâkalı fitrattır. Şu hadisi şerîfe izaâ buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz buyuruyor:

-"Doğuşta insana yakışan ve yapması gereken hususlar şunlardır. Ağız su ile çalkalayp yıkamak, burna su çekip burnu temizlemek, bıyıkları (dudaklara sarıkan kısmını) kısaltmak, tırnakları kesmek, kolhuk alınun kollarını gidermek, etek kollarını gidermek ve sünnet olmak."

SÜNNET

İşte oğlum, bunlar İslâmî fitrattır ve çocuğuna bunları da öğret. Bu temizlikler birinci derecede temizliklerdir. Bunlardan sonuncusu yani sünnet ettirmek vazifesi senin üzerinedir. Erkek çocuğum olduğunda onu mutlaka sünnet ettir. Sünnet ettirirken de cahillerin yaptıkları gibi çalgılar ve oyunlarla değil de dualarla ve salevatlarla yapar. Çünkü bir sünnet günah ve isyanlarla yerine getirilmez

ALLAHA İSYAN EDERLERSE ...

Oğlum eğer çocukların (Allah Korusun) küfür ve isyan bataklığına saplansın olursan bu hususta tutacağın yol yine Allah ve Resûlünün emrettiği yol olsun. Babalık şefkati din gayretine gaalip gelmesin.

Bu hususta ayet ve hadisler son derece açıktır:

AYET MEALİ (Mücadele sûresi:ayet.22)

"Allaha ve Ahiret gününe iman eden bir milletir, Allah ve Peygamberine karşı gelip düşmanlık besleyen-

leri -isterse bunlar babaları veya öz oğulları veya kardeşleri ya da husun ve kabilesi olsalar sevip dost edindiklerini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış, onları kendinden bir ruh (mânevi bir destek ve indirildiği inâyet) le desteklemiştir."

ÂYET MEALİ (Hüd sûresi Ayet 46)

"Nâh, Rabına seslendi : Ey Rabbim! doğrusu oğlum benim âlemindedir. Şüphesiz ki senin va'din hakdır ve sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin" dedi. Allah ona :

-"Ey Nâh, şüphesiz ki o oğlun senin ehlinde değildir ; çünkü onun (yaptığı) sâlih bir amel değildir. Artık iç yüzünü bildiğin bir şeyi be'den isteme; bilgisizlerden olmayasın diye elbette sana öğüt veriyorum," buyırdı.

ÂYET MEALİ Tevbe sûresi Ayet 114

"İbrahim'in babası için istigfân işe sürf onun verdiği bir sözden dolayı idi. Babasının bir Allah düşmanı olduğu ona belli olunca İbrahim, ondan ilgisini kesip uzaklaştı. Doğrusu İbrahim yufkayürekli ve yumuşak tabiatlı idi."

Bu ayeti celiplerden anlaşılığına göre, öz evlâd ve husunlara darılmak, onlarla ilgili kesmek, eğer küfürde ısrar ediyorlarsa, İmân ve İslâm akidesinin gereklerinden- dir. Çünkü İslâm, din kardeşliği bağınu, neseb kardeşliği bağınu üstünde tutmakta , birincisine daha çok önem vermektedir.

Nitekim bir başka ayeti kerimede de evlat, mal ve sairenin .Allah'a ve Allah yolunda çalışmaya tercih edildiğinde insanların başına çok büyük belaların geleceğine işaret buyurulmaktadır.

AYET MEALİ (Tevbe sûresi: Ayet 24)

"De ki : Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz,



eşleriniz, bağı bulunduğunuz oymak ve kabileleriniz ; kazandığınız mallar ; iyi gitmeyeceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşlandığınız evler, size Allah ve Peygamberinden ve Allah yolunda cihaddan daha sevgili ve sevimli geliyorsa, Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah fâsık (doğru yoldan çıkan günahkâr ve ahlâksız) bir topluluğa hüdayet vermez."

ÇOCUKLARIN SENDEN EVVEL DÜNYADAN AYRILIRLARSA SABIRLI VE METANETLİ OL

Oğlum!

Ecelin kime ne zaman geleceği belli olmaz. Kimin evvel öleceği bilinmez. Bu ilim tamamen Allah'ın bilgisi içindedir. Eğer çocukların senden evvel dünyadan ayrılacak olurlarsa onu sabır ve metanetle karşılayın ki edir ve sevab kazanmış olasınız.

Eshab-ı Kirâm'dan Câbir (R.A.), Peygamber (A.S.) Efendimiz'den şöyle rivayet etmiştir :

"Kimin üç çocuğu ölüp de sabredip ecirini Allah'tan beklerse, cennete girer." Bunun üzerine Câbir (R.A.) diyor ki, Peygamber (A.S.) Efendimize sorduk,

"Ya İki çocuk ölüse?" Cevap verdi :

"İki çocuk da ölse yine böyledir."

Râvilerden biri Hz. Câbir'e dedi ki : "Eğer bir çocuk ölecek olsa?" diye sorsaydınız, ümit ediyorum ki, Efendimiz (A.S.) "bir çocuk da ölse yine öyle" buyuracaktı. Hz. Câbir, ona :

"Ben de öyle diyeceğini sanıyorum." diye karşılık verirdi.

HER YENİ İCATTAN İSTİFADE ET AMMA....

Ey oğlum !

Yeni icatlar var. Bu icatlar son derece güzel ve faydalı şeyler. Fakat kullanan kimseler şer ve kötü olduğu için o güzel âlet ve icatlar tam mânâsı ile kötü duruma geliyor. Asrımızın büyük icatlarından radyo ve televizyon bunların en mühimlerinden. Maalesef büyük-ekseriyeti müslümanların elinde değildir. devâmlı ahlâksızlık, içki, kumar, hırsızlık, adam öldürme gibi kötü şeyleri öğretenken ileri götürüyor. Bu hususta Suriyeli İslam âlimi Abdullah Nashî Ulvan'ın İslâm'da âile Eğitimi (*) isimli eserinde yazdıklarını sana aynen bildirmeyi uygun gördüm. Abdullah Nashî Ulvan eserinde diyor ki:

"Şüphesiz ki, birer oyun organı sayılan radyo, teleks, teyp ve benzeri cihazlar ve âletlerin icâdı, çağımızda insan aklının eriştiği en yüksek nokta olarak sayılmakta ve bilinmektedir. Günümüzde maddenin ortaya koyduğu büyük bir netice sayılabilir. Unutmayalım ki, TELEVİZYON İki yüzlü bir silâhtır: Hem hayır ve iyilik için, hem de şer ve kötülük için kullanılabilir. İlimin ve teknolojinin bu harika buluşları hayırda, ilim ve iftânı yaymakta, İslâm inançlarını işlemekte, nesli faziletli ahlâka, millî ve mânevî değerlere saygı duymaya ; ülke ve milletî din ve dünya işlerini düzeltip yoluna koymada kullanırsa, İki kişi çıkpda bunun kötü olduğu üzerinde farklı görüş ortaya koymaya gerek görmez ve bu aracı diğer bir deyimle cihaz edinmenin, kullanmanın doğru olup olmadığı üzerinde münakaşa etmezler ; bundan yararlanarak ve göz kulak venip dinlemek üzerinde durmazlar. Çünkü hayırlı yararlı konularda kullanılmaktadır. Bunun aksine, nesli yozlaştırmak, sapırmak, cinsel konuları müstehcen şekilde yaymak, çalınca eğlenmek, mevcut kuşakları:

(*) İslâm'da âile Eğitimi Uysal Yaymevi - Konya

İslam esas ve prensiplerinin dışına çıkmak için kullanırsa Allah'a ve âhurete iman eden insan sahibi her akılı kimse elbette bunun tahrimine hükmeder, edinmenin günah olduğunu, kullanılmasının haram sayıldığını rahathlıkla söyler. Bu ölçüce kullanılan bir televizyonu başkalarına seyrettirip dinleten kimse ayrıca dinleyenlerin bu yüzden işlediği günahın bir mislini yüklenmiş olur."

"Televizyon cihazını kendi ülkemizde araştırıp değerlendirmek istediğimiz zaman, bu aletin şeref ve iftîyi yırtıp yok etmekte; nesli zinâ ve seks konularına çevirmekte; herşeyi mübah saydırarak anlamda konular sergilemekte; toplum düzenini, ahlâkını bozacak polisiye, seks ve benzeri filmlere ağırlık vermekte olduğunu görürüz. Az bir bölümü ise ilmi konulara, hayırlı işlere yöneliktir. Böylece bu alet, ülkemizde daha çok kötü gayeler, zararlı konularda kullanılmakta, yani programının büyük bir kısmı, anti İslâmî ve anti millî mahiyettedir. Durum bu olurca, günümüzde televizyon edinmek, onu seyretmek, günümüzdeki programlarını izleme en büyük haramlardan sayılır ve büyük günah olarak kabul edilir."

"Bu hususta size delil verelim:

"Hemen her asırda ilim adamları, müctehid imamlar şu hususta icma yapmışlardır. İslam dîninin gayesi şu beş şeyi korumaktır:

- 1- dîni korumak,
- 2- Akıl korumak,
- 3-Nesli Korumak
- 4- Canı korumak (Beden ve ruh sağlığını korumak)
- 5- Malı korumak."

"İlim adamları diyorlar ki, İslâm hukukunda yer alan Kur'an ayetlerinin ve Peygamber (AS) Efendimizin hadislerinin tamamı bu beş hususu korumaya yönelik bulunuyor. Televizyon programlarına gelince, dizi filmleriyle, tiyatrosuyla, balesiyle, konseriyle, çizgi filmleriyle ve

"benzeri gösterileriyle şeref ve iftîyi yıkmakta, namus kavramını sifra düşürmekte, zinâ ve benzeri ahlâksızlığı teşvik edip neslin bu konuda cesaretini artırmakta, şehvetini güçlendirmektedir. Bu hususiyetini dükkate aldığımızda tekdiren haram olduğunda şüphe yoktur. O halde onu seyretmek de dinlemek de haramdır. Nesli ve namusu korumak için bu tahrimî riâyet etmek şarttır. Bu sebeple seyretmese bile onu edinmesi de haramdır. Çünkü çok sürmez onu şer yoldurda kullanılmaktan başka yol seçmez. Peygamber Efendimiz (AS) buyuruyor: *İslâm'da zarar ve zarara karşı zararla karşılık vermek yoktur.* (Malik, İbri Mace, Dare Kutni, Ebu Sarydel Hudri'den r.a.)"

"Televizyon programları çılgınca eğlenmeye, gayesizliğe toplumun ahlâkını bozup şehvetini tahrik etmeye yönelmiş veya yönelmiş için, müslümanın onu satın alması evine sokması haramdır. Çünkü müslüman âle ahlâkını, sağlığını, onlara zarar verecek şeylerden uzak tutup onların şeref, namus, iftî ve düzenini korumakla yükümlü bulunuyordur. Televizyon programının bir de ağırlıcaz- saz, çalgı, şarkı dans havası, bale, çıplak, yan çıplak göbek atımlar konularınca görülmektedir. Bu yönü ile de onu almak, kullanmak haramdır. Görüldüğü gibi bazı iş-tismlarla televizyonu hangi yönü ve programıyla ele alırsak alalım, neticede bir değışiklik olmuyor. Bizi bütün delil ve belgeleriyle haram hükümüne götürüyor."

"Çocuklarımızı şu üç şey üzerine (saygılı yetiştirip) edepliendirin:

- 1- Peygamberinizi sevmek,
- 2- Peygamberin ešli beytini ve eshabını sevmek,
- 3- Kurân okumak."

Emevî Halifelerinden Abdülmelik b. Mervân, oğlunun muallimine şunları söylemiştir :

"Onlara Kur'ân öğrettiğiniz gibi, doğruluğu, doğru sözü olmayı da öğretin. Çocuklarımızı güzel, beğenilen ahlâkla

yönelip şekiller.dirin. Güzel şairlerden naklederek konuşma kabiliyetlerini geliştirin. Kahramanlık'tan söz ederek cesaretlerini artırın. Eğitliğiniz çocukları yanınıza alıp şerefli kişilerle birarada oturun, ilim ehliyle kaynaşın. Çocuklarınızı aşşğılık pespaye kişilerden uzak tutun, hizmetçilerle semli-benli olmalarını önleyin. Çünkü bunların çoğıu kötü edep ve terfiye sahipleridir. Bunlarla açık şekilde biraraya geldikleri zaman belli etmeden ayırın; tenha kaldığınızda bu hususta kendilerini uyarm. Yalan söyledikleri zaman bağışlamayıp gerekirse dayak atın. Çünkü yalan insanı din ve ahlak dışı hayasızlıklara davet eder. hayasızlıklar da Cehennem ateşine çağırır."

İbn Hâlid'in meşhur 'MUKADDİME' sinde, çocuklara Kur'an okutmanın ve ezberletmenin önemine işaret etmekte, sonra da şu açıklama'yı yapmaktadır :

"İslâm ülkelerinde okullarda okutulan derslerin başını ve temelini Kur'an öğretmek teşkil eder. Çünkü Kur'an okunak dâim şairlerinden biridir, inancı iyice yerleştiren pekiştirir, kök salmasını sağlar"

İbn Sinâ SİYÂSET adlı kitabında şu öğüdü vermektedir: "Çocuğa bederi, Akli yeteneğı elverdiği takdirde henüz küçük yaşta İken Kur'an öğretin, okumasını sağlayın, hem dinde em esash lügat sayılan Kur'an kelimesine alışkanlık edinir, nem de imân belirtileri onun ruhunda ve nefsinde kök salıp derinleşir."

Büyüklere bir zat belevlerinden bir kadının çocuğunu görmüş, çocuğun yapısı onun fazlasıyla dikkatini çekip hayranlığını uyandırmıştı. Aynı zamanda çocuğun söz ve davranışlarını da bir harıkaydı. Fazıl, merakını gidermek için çocuğun atasından onu nasıl yetiştirdiğini soruyor. Kadıncağız şu cevabı veriyor :

"Beş yaşına girince, onu terbiyeciye verdim, Kur'an öğretilip hafızını tamamladı. Terbiyecisi ona güzel şairler bellettii, kavminin, milletin övünülecek, öğüt ve örnek

alınacak hizmetlerini, eserlerini anlatarak tarihine ve milletine karşı ragbetini kamçladı, dede ve babalarının güzel eserlerini, biraktıkları şerefli izleri telkîn etti. Çocuğum etgenlik çağına ulaşınca, ata binmesini öğretti, iyi bir binici oldu, silah taşınmasını, kullanmasını bildirdi, kendi kavmi arasında atlı ve silahlı gezip dolaştı, feriyad edenlerin sesine kulak verdi."

ÇOCUĞUNU YABANCILARA TESLİM ETME

Oğlum!

İlim öğrenmek güzel şeydir. İnsana faydalı ilim ve fen, dünyanın neresinde olursa olsun müstüman onu gidip alır. Bu peygamberimizin emridir. Yalnız çocuğumuz daha İslâmî tam mânâsıyla öğrenmeden ilim öğreteceğiz diye onu yabancıların ellerine bırakma. Öğünlük dünya hayatı için oğlunun ahretini mahvetme. Çocuğunu yabancı okullara, fakültelere gönderen baba, onların sütünü ona emzirmiş olur. Çocuk, bulunduğu ellerde yönlenir ve onların potasında şekillenir . Bu durumda küç şüphesiz ki, çocuk bulunduğu yere tam uyum sağlar, yavaş yavaş küfür ve inkârı da görmüş olur. Bununla da kalmaz, içinde İslâm'a karşı tiksirme konusu gelişip kökleşir ve bu dine karşı içinde düşmanlık ve kin tohumları filizlenmiş olur. Nitekim son asırda müstüman ülkelerden yabancı ülkelere göden müstümanların çocuklarının halleri yürekler acısızdır. Onların dinlerini diyanetlerini öğrenmeden Avrupa ve Amerikaya gidip inaç ve ifkâta aşından perişan olup geldikleri ve milletleriyle bir türlü bağdaşamadıkları , bağdaşamadıkları için de okudukları ilimle milletine faydeleri yerine zararları olduğu bilinen bir hakıktır.

Çocuğumu bile bile inkârcı sapıklara, küfürün ilkelimini telkîn eden şer insanlara teslim etme. Dizginleri onların



eline veren baba bilmelidir ki, bu sapıklar çocuğum kalbine sapıklık tohumu ekerler. Bu hususta çok uyarık ol. Her hâl ü kârda bu hususta taviz verme. Aksi halde kendi öz çocuğum sana düşman olarak karşına dikiliverir.

Alman filozoflarından Fichte diyor ki : "Dinsiz ahlâk, arlımsızdır ve neticesizdir."

Hindistan'ın ünlü söz sâhibi Gandi diyor ki:

"Gerçekten din ve güzel ahlâk aynı şeydir, birbirinden kopmayı kabul etmezler, biri diyerinden ayrılmaz, ikisi tek şeydir bölünmez. Din, ahlâk için ruh gibidir, ahlâk ise ruh için atmosfer mesabesindedir. Diğer bir deyimle, din ahlâkı gıdalandırıp besler ve geliştirir, nasıl ki su ekini besleyip geliştiriyorsa..."

Meşhur filozof Kant da şöyle diyor : "Şu üç inanç olmasa ahlâk vücut bulamaz: Allah'ın varlığı, Rûh'un ebedîliği, ölümden sonraki hesap..."



SEVGİLİ YAVRUM! ŞU GÜZEL SÖZLERİ SENİN İÇİN DERLEDİM. DİKKATLİCE OKU VE ÜZERLERİNDE DÜŞÜN

- *Allah bir kapyı kaparsa öbürünü açar. Allah'tan hiçbir zaman ümidini kesme.
- *Allah dağna göre kuş verir. Başına gelen bir olaydan sonra hemen paniğe kapılma : Söğukkanlılıkla ondan çıkış ve kurtuluş yollarını ara.
- *Allah diyen açıkta kalmaz. Allah'ı zikirden gafil olma.
- *Allah, siz beni anarsanız ben de sizi anarım, buyuruyor.
- *Allah herkesin gönlüne göre verir. Ve Allah işini bilir.
- *Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayır.
- *Allah kulumu darda komaz.
- *Allah kulumun karamu yüzüne vurmaz.
- *Allah'ın sevmediğini kul da sevmeyiz.
- *Almadan vermek Allah'a mahsustur.
- *Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Kimseye zulmetme.
- *Arsızın gözü yaşlı olur. Her ağlayana aldanma.
- *Acı söz insanı dinden, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
- *Adam bir yılan deliğinden bir defa ısırılır. Denenmiş denemez. Tecrübe ettiğin birini bir daha deneme. Değişen bir şey olmaz.
- *Adamın iyisi alışverişte belli olur
- *An (Temiz) müstümar para saşında belli olur.



*Adamak kolay, vermek zordur. Veremeyiceğın şeyi adama, yerine getiremeyeceğın şeyi vaatmetme.

*Aıf kimsese bir işaret yeter.

*Ayağın yorganına göre uzat, gelirine göre harcama yap.

*Bal bal demekle ağz tatlanmaz. Bir iş ancak yaşanarak bitilir.

*Sana senden olur her ne olursa, başın rahat bulur dilin durursa.

*Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz. Azda bereket vardır. Çok malın hesabını vermek zordur.

*Çalma elin kapısını çalarlar kapını.

*Pisliğe taş atma üzerine sıyar. Ahıksız adamla kavgaya girişme.

*Büyüklük Allah'a mahsustur.

*Hiç kimseyi küçük görme.

*Çocuğuna ve işçine çok söyleme arsız olur, parasız koyma hürsüz olur.

*Dağda gezen ayya da rast gelir, tavşana da.

*Danışan dağlan aşnuş, danuşmayan düz yolda şaşnuş.

*Delilsiz cennete bile girilmez.

*Denizdeki balık pazarlık edilmez. Bir şey ele geçmeden benim denmez.

*Deveyi bağladıktan sonra tevekkül et.

*Dilini tutan başını kurtar.

*Dost kara günde belli olur.

Dostluk kantarla, alışveriş veriş miskalle. Dostunla alışverişi kaadesince yap. Dostluk başka alışveriş başka.

Duvan nem, insanı gam yıkar. Kadere inan herşeye fazla şünlme

*Dünya varlığına güvenme.

*Öldükten sonra, şan, şeref, şöret, makam, mevki, hepşi biter.

*Ekmek bile çignemeden yutulmaz. Her işin bir zahmeti vardır.

*El kapısı hem geç açılır hem de güç. Başkasına güvenerek işe girişme.

*Elin derdi ele masal gelir.

*Erken kalkan aldanmaz. Güneş doğarken uyku insanın nızkını azaltır.

*Evvvela düşün sonra söyle. Akdına geleni hemen söyleme.

*Evvvela zahmet çeken sonra rahat eder.

*Evvvela igneyi kendine batır, sonra çuvaldızı başkasına.

*Kendine yapılımasrı hoşlanmadığın bir şeyi başkasına yapma.

*Evladın varsa derdin de vardır.

*Ev alma komşu al.

*Ev sahibinin bir evi kıracınm bin evi vardır.

*Evinde huzuru olmayan dünyada iken. cehenneme girmiştir.

*Güzel yüzdten kırk günde usarılır amma güzel huydan kırk yıl usanılmaz.

*Herkesin malı kendine kıymetlidir.

*Tencereni kapalı kaynat. Sırrını açğa vurma.

*Her yüze gülen dost değildir.

*Hesabi düzgün olanın yüzü daimâ aktır.

*Fıddetle kalkan zararlı oturur.

*İnsan ne öldüm dememeli ne olacağıın demeli.

*Allah bir ağız iki kulak yaratmış. Bir söylersen iki dinle. *İyi evlat anayı babayı vezir, kötü evlat rezil eder. Allah seni kötü evlatla imtihan etmesin.

*İyilik yap da denize at, balık bilmese de Haalık bilir.

*İyiliğe karşı iyiliği herkes yapar. Asıl marifet kötülüğe karşı iyilikte bulunmaktır.

*Kanı kanla yıkamazlar, kanı su ile yıkarlar. İntıkam peşinde olma.

*Kenarına bak bezüü al, anasına bak kızını al.

*Kesene danuş, sonra pazarlığa giriş.

*Kimse kimsenin kabrini doldurmaz.

- *Kimsenin ahi kimsede kalmaz.
- *Kişi arkadaşından bellidir.
- *Kişi ettiğinden bulamaz etmediğinden bulur. Kişi gizli gü-nahları yapar, bir gün gelir hiç yapmadığı bir şeyden cezalandırılır.
- *Kız kendi hevasına bırakırsa ya davulcuya gider ya zurna-ya.
- *Başkasına kuyu kazarsan kendi boynuca kaz. Çünkü başkasına kuyu kazan içine kendi düşer.
- *Lâfife latif gerek. Kimseye kaba şaka yapma.
- *Nikahta keramet vardır.
- *Her nimetin bir zorluğu vardır.
- *Niyet hayır olursa akbet de hayır olur.
- *Sivilceyi kurcalarsan çiban olur.
- *Sırrını düşmanın bilmesin dersêñ dostuma açma.
- *Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
- *Ucuz satan çabuk satar.
- *Ulu sözü dinlemeyen ulur. Büyük sözüne kulak asmayan sonuda çok pişman olur.
- *Tercüye tere satılmaz. Bilgin ve âlim insanın yanında fazla konuşma.
- *Uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz.
- *Yağmur yağarken küpürü doldurmayan susuz kahr.
- *Yalanla iman bir yerde durmaz.
- *Yalanının evi yansa kimse inanmaz.
- *Yalanının yemini çok olur. Fazla yemin edene kulak asma.
- *Ya aldığını vermeli ya da hiç almamalı.
- *Ol yürümekle, borç ödemekle biter.
- *Yüz verme deliye, gelir pisler halıya.
- *Kavga ederken yüzyüze bakmağa yer brak.



SON OLARAK

İSLAMIN TEMEL İNANÇLARINI ÖĞREN VE İNAN

Oğlum ! İslâmın temel inançları vardır. BUNLARA AKÂİD İLMİ DENİR. Öğrenip, inanmak her mümine farzdır. Bunları bilir ve öğrenersen hiçbir münkir seni sapıttıramaz. BUNLARI ÇOCUKLARINA VE ÂİLENE DE ÖĞRET. Şimdi sana İslâmın temel inançlarını kısaca bildi-receğim.

ÂLEM VE EŞYÂ HAKKINDA İNANÇIMIZ

Oğlum!

İslâm'a göre, eşyanın varlığı kabul edilmesi gereken bir bir realitedir bir hakıktır. Bu eşya hayalden ibaret değildir ve vardır. İlim, bu eşyanın hakikatine tûfûz eder. Âlem, bütün kâsımalar,yla sonradan yaratılmıştır. Âlem, yoktan var edilmiştir ve zamanı gelince yok olacaktır. Âlem, a'yan ve a'razdır.

Yani hem zatıyla kâim olup bizzat var olan şeydir. Hem



de, renkler, tadlar, kokular gibi kendi zatıyla kaaim olmayıp ; cisimlerde sonradan olan şeydir.

İLİM HAKKINDA İNANÇIMIZ

Yaratılan ve bilinmesi lazım gelen şeyleri biz üç şeyden biri ile biliriz :

1- Selim Hisler dediğimiz Kusursuz Beş Duyu ile biliriz. Bunlar; işitmek, görmek, koklamak, tatınak, dokunmaktır. Bu beş duyu, ne için yaratıldı iseler o hissi duyarlar.

2- Akulla biliriz . Akıl ile ilk bakışta meydana gelen bilgi, zarûrî bilgidir. Bir şeyin bütünü'nün , parçasından büyük olduğunu bilmek gibi. Delilleri ile meydana gelen ilim ise, iktisâbi yani çalışarak elde edilen ilimdir.

3- İlim kaynaklarının üçüncüsü, Doğru haberdir. Bu üç çeşittir.

a) Mütevatir Haber: Mütevatir Haber, yalan üzerine birleşmeleri düşünülmemeyen bir topluluğun naklettiği haberdir. Bu haber çeşidi de zarûrî olarak bilmeyi icabetir. Eski zamanlarda yaşamış hükümdarları ve uzak memleketleri bilmek gibi.

b) Peygamberliği Mürcize ile sabit olan Resülün haberi. Resülün haberi ile hasıl olan bilgi, katıyet ve hakikat olma konusunda, tevatürle sabit olan bilgi gibidir.

İlham: Kişinin kalbine doğan fikrîlerdir. Bir şeyin doğru olarak bilinmesine sebep olamaz. İlham sahibinin verdiği haber, kendisi için delildir.

İMAN

İman, Allah'ı ve Allah'dan gelen şeyleri kalb ile tasdik edip dil ile de söylemektir.

Ameller artar ama , iman ne artar ne de eksilir. İmanın

nüru artar.

Dili ile ikrar ve kalbi ile tasdik etmiş olan kulun, "Muhakkak ben mü'minim" demesi lazımdır. Onun " Ben inşaallah mü'minim" demesi doğru değildir.

İman ile İslâm birdir.

Bir künse günahsız iken günahkâr ; Günahkâr iken iken de günahsız duruma geçebilir. Herşey kişinin isteği ve çalışmasıyla olur. Neticede ise her şeyi Allah yaratır. Kul ister Allah yaratır.

ALLAH

Alemi yoktan yaratın; Allahü Teâlâ'dır.

O Allah ki, evveli yoktur, diridir, kaadirdir, alümdür, işitir, görür, duyar ve murad edendir. Allah, a'raz değildir, cisim değildir, cevher değildir, sûret ve şekil değildir, mahdûd (sınırlı) değildir, bir şeyin parçası veya cüz'ü değildir, bileşik değildir, sınırlı değildir. Cins ve keyfiyet ile vasıflanmaz, mekândan münezzehtir. Yani bir mekânda değildir, O'na zaman cereyan etmez, ona hiçbir şey benzemez. Hiçbir şey ilminin ve kudretinin dışında değildir.

Allah'ın (CC) ezeli (sonsuz) ve zâtı ile kaaim sıfatları vardır. Bu sıfatlar zâtunun aynı da değildir, gayrı da değildir.

ALLAHIN SIFATLARI

Allah'ın ezeli sıfatları: Hayat, ilim, kudret, işitmek, görmek, irade, meşiyet (dilemek), fiil, halketmek, rızıklandırmak ve kelamdır.

Allah, kelam sıfatı ile konuşur. Bu konuşma harf ve sesler cinsinden olmayıp Allah'ın (zatına mahsus) ezeli bir sıfatıdır. Allahü Teâlâ, bu kelam sıfatıyla kelam edici, emir

redici, nehyedici ve haber vericidir.

Allahü Teâlânın kelâmı olan Kur'an mahluk değildir. Mânâ yönü Allah'ın zatı ile kaaimdir

Kur'an, mushafımızda (harfler ve kitabet şekliyle) yazılıdır. Kalblerimizde, (lafızlarıyla) mahfuzdur. Dillerimizle okunur, kulaklarımızla duyulur.

Tekvîn, Allahü Teâlâ'nın ezeli sıfatıdır.

Tekvîn ; Allahü Teâlâ'nın âlemi ve âlemin parçalarından her birini, tayin ettiği vakitte, yaratmasıdır. Tekvîn sıfatı, bize göre, yaratılan şeyden ayndır. Sıfat Allah'a mahsus-tur. İrade de, Allahü Teâlâ'nın zatıyla kaaim olan ezeli bir sıfatıdır.

ALLAHI GÖRMEK

Allahü Teâlâ'yı görmek , aklen câiz , naklen vaciptir. Allahü Teâlâ görülür. Fakat bu görülmeye, bir mekânda, bir yönde, bir ışık yardımıyla değildir. Görenle Allah (C.C.) arasında bir mesafe de bahis konusu değildir.

KUL SORUMLUDUR

Kulların (kendilerini) iman, küfür, isyan ve ibâdet (âat) le alakalı bütün fiillerinin yaratıcısı Allahü Teâlâ'dır. Kul ister, Allah yaratır. Kulların bu fiillerinin hepsi, Allah'ın iradesi, dilemesi, hükümü, kazası ve takdiriyledir. Ancak, kulların yaptıkları fiiller kendi istekleri ile yaptıkları fiillerdir. Kullar bu fiiller dolayısıyla sevap alırlar veya cezalanırlar.

Kulların yaptığı iyi ve güzel olan fiillere Allah'ın kazası vardır. Fena olan fiillere ise, nzası yoktur. Kul güzel bir fiil işleyeceği zaman o yapacağı iş için lazım gelen güce kuvveti Allah ona severek verir. Kötü bir iş işleyeceği zaman ona yapacağı o kötü işi için lazım gelen güç ve

kuvveti Allah istemeyerek verir.

Ferdin, bir şeye gücünün yetmesi ; sebeplerin, âletlerin ve âzâların salın olmasınayla mümkündür.

Allah, kulun gücünün yetmeyeceği şeyi takdir etmez.

Hiçbir şeyde kulun yaratma kudreti yoktur. Kul ister, Allah yaratır. Kul sadece sebeptir. Sebep olma aynı şey yaratma ise aynı şeydir.

Allahü Teâlâ, irade ve meşiyet sıfatının tecelliyah ile sapık olmak isteyen her kimseyi sapıklıkta; hidayette olmak isteyen her kimseyi hidayette kılar.

"Allah, kul için, sadece hayırlı olanı yaratmalıydı" demez.

ALLAH KİMLERİ AFVETMEZ

Allahü Teâlâ, kendisine şirk koşarı (Dünyada iken af dilemedi ise ahrette) affetmez. Şirkten başka, dilediği kimselerin, büyük veya küçük günahların affedebilir.

Haramlara helâl denmediği takdirde, Allah dilerse, büyük günahları da affeder.

Helâl olsun, haram olsun ; herkes kendi rızkını yer. Yalnız, haram rızık yiyenler haram yemenin kötülüğünü, helâl rızık yiyenler ise iyiliğini görürler.

MELEKLER

Melekler, Allah'ın kulları olup, Allah'ın emri ile hareket ederler. Onların, erkeklik veya dişilik vasıfları yoktur. Günah işlemezler. Yanlışlık yapmazlar. Çünkü yapılan yanlışlık yapmaya müsâit değildir.

KITAPLAR

Allah'ın, peygamberlerine inzal etmiş olduğu kitapları vardır. Bu kitaplarda emrini, nehyini, mükâfatını ve azabını beyan edip açıklamıştır. Yeni bir kitap geldiği

zaman önce gönderilmiş olan kitabın hükmü kalkar. İlahî kitaplar abdestsiz ele alınmaz. Geçmiş kitaplara da hümmette kusur edilmez. Ancak değişme ihtimali olduğundan ve yenisi geldiğinden onlarla amel edilmez.

PEYGAMBERLER

Resullerin gönderilmesinde hikmet vardır. Allahü Teâlâ, insanların içlerinden bazıları, insanlığa müjdeleyici ve korkutucu resuller olarak göndermiştir. Bu resuller; insanlara, din ve dünya işlerinden, muhtaç oldukları her şeyi açıklamışlardır.

Cenâb-ı Allah, peygamberlerini, tabiat kanunlarını yurtan mucizelerle teyid etmiş (kuvvetlendirmiş) tir.

Peygamberlerin ilki; Hz. Âdem ve sonuncusu, Hz. Muhammed (S.A.S.)'tir. Biz hepsine inanırız. Hiçbirine kötü söz söylemeyiz. Mûsâ (A.S) yahudilerin peygamberidir bizimle bir alakası yoktur diyemeyiz. İsâ (A.S) Hıristiyanların peygamberidir, biz onu kabul edemeyiz gibi söz ve inançlar bizim dinümüzde yoktur. Her peygamberin ismini andığımız zaman "Salât ve selâm onun üzerine olsun" diye ona selâm göndeririz. Peygamberlerin ikisinin yaratılışı mucizevi olmuştur. Bunlardan Hzret-i Âdem, anne ve babasız Hzret-i İsa ise yalnız babasız olarak yaratılmıştır. İhtimaldir Hzret-i İsa'ya baban kimdir diye sorulduğunda "Berüm yaratınm Allah'tur" mânâsına olarak "Baban Allah'tur" demiş olabilir. Bu ise sonraları yanlış mânâ verilmesine sebep olmuştur.

Eize göre bütün peygamberler insandır amma bizim gibi insan deyillerdii. Peygamberleri bizim gibi birer insan görmek yanlışır. Onlar herşeyleri ile tam ve kamil insanlardır. Günah işlemeyecek bir yaratılışa sahiptiler. Allah onların her istediğini verir. Fakat onlar Allah'tan öyle olur olmaz her şey istemezler. İsterlerse Allahın izni ile havada uçabilirler, suda yürüebilirler, anında dünyanın bir ucundan bir ucuna gidebilirler, semâlara yükselebilirler.

PEYGAMBERLERİN SAYILARI

Peygamberlerin sayılarının ne kadar olduğu konusunda itnâkaşa etmemelidir. Zira, Allahü Teâlâ, buyurmuştur ki; "Andolsun ki; senden evvel de peygamberler gönderdik. Onların içinden , sana kassalarını bildirdiğimiz kimseler de var ; sana bildirmediğimiz kimseler de var."

Eğer adet zikredilirse, zikredilen adetten az peygamber gelmiş geçmişe onlar inkâr edilmiş ; zikredilen adetten az peygamber gelmişse, peygamber olmayanlara peygamberlik izafe edilmiş olur. Peygamberlerin adedi ile alâkah Peygamberimizden iki rivayete vardır. Bir rivayete göre 124 bin , diğer rivayete göre 224 bin peygamber gelmiştir. Rivayet iki olduğu için birinde karar kılmak doğru değildir.

Peygamberlerin hepsi, Allah'tan aldıklarını tebliğ etmişler ve (Allah'ın dileediklerini) haber vermişlerdir. Peygamberler sadıklarlar ve nasihat edicilerdir.

Peygamberlerin en faziletlisi Hz. Muhammed (S.A.V.)'dir. Peygamberlerin ve hayrî kimselerin (Ebhyaullah'in), büyük günah sahiplerine bile, şefaata edecekleri (Ayet ve Hadislerle) sabittir, hakttır.

Kul, dünyada bulunduğu müddetçe hiçbir zaman kendisinden emir ve yasakların kalkacağı bir duruma ulaşamaz.

MELEKLERLE İNSANLAR

İnsanların peygamberleri, meleklerin peygamberlerinden daha faziletlidir. Meleklerin resulleri de (Peygamberler hariç) bütün insanlardan daha efdaldir. Mü'minlerin umûnu ise meleklerin umûmünden fazilettir. Çünkü insan, şeytan ve nefisle mücadele ederek mü'minlik mertebesine ulaşmıştır. Meleklerin ise bulunmuş oldukları mertebeleri çalışmaları neticesinde hasıl olmuştur. Allah onları ilk yaratıldığında o hal üzere yaratmıştır.

PEYGAMBERİMİZDEN SONRA EN FAZİLETLİ İNSAN

Peygamberimizden sonra insanların en faziletlisi Ebu Bekir'i s-Siddik (R.A.)'dır. Ebu Bekir'den sonra, Ömerül-Faruk (R.A.)'tur. Ömerül Faruk'tan sonra, Osman-ı Zâ'n-Nûreyn (R.A.), Osman'dan sonra da, Aliyyül-Murtaza (R.A.) dir. Hulufai Râşidîn'in hilâfetleri de bu sıraya göre olmuştur.

Sahabe ancak hayırla yadedilir. Sahabeye kötü söz söylemek asla câiz değildir.

Peygamber (S.A.V.)'in Cennetle müjdelediği Aşere-i Mübeşşere'nin cennete gideceklerine şehâdet edilir.

KİYAMET ALAMETLERİ

Peygamberimiz, Hz. Muhammed (S.A.V.)'in, kıyamet alametleri olarak, Deccalin, Dâbbe-i arz'ın, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, Hz. İsa'nun gökten inmesi ve güneşin batıdan doğması hakkında verdiği haberlerdir. Bunların nasıl zuhur edeceği keyfiyeti ise tam belli değildir.

İNANILMASI HAK OLAN DİĞER BAZI HUSUSLAR

Öldürülen bir kimse eceli ile ölmüştür. Ölüm de (hayat gibi) bir varlıktır.

Kâfirlere ve mü'minlerden bazı günahkâr olanlara kabir azabı vardır. İtaat edenlerin kabirde nimetlemeleri vardır; (Kabirde) Münker ve Nekir'in suali, vardır.

Öldükten sonra dirilmek, vardır.

Amellerin ölçülmesi, vardır.

Ahirette kula verilecek olan (İçinde kulum sevap ve günahların yazılı olduğu) kitap, vardır.

Ahirette, Allah'ın, kullarına sual sorması, vardır.

Kevsir havuzu, vardır.

Sırat, hakuttur.

Cennet ve Cehennem, hakuttur. Cennet ve Cehennem, yaratılmıştır ve şu anda da mevcuttur. Cennet ve Cehennem sonsuzdur. Hiç bir zaman yok olmazlar ve içidekiler de yok olmayacaklardır.

Büyük günah işlemiş olan mü'minler (tevbe etmeden ölseler dahi) Cehennemde ebedî kalmayacaklardır.

ÖLÜYE DUA

Dinlerin ölümlere dua etmelerinde ve onlar için sadaka vermelerinde ölümlere fayda vardır.

Allah (C.C.), dualara icabet eder ve hâcetleri bitirir. Veli'lerin kerameti, hakuttur.

KERÂMET

Ümmetinden birinin elinde görülen kerâmet, o ümmetin peygamberinin mücizesi sayılır. Bu kerâmetle, o mü'minin vefî olduğu anlaşılır. Vefî, ancak, resulün risaletini tasdik eden, tam inanan ve dînin emirlerini tam tabîk eden kimsedir. Hiç bir vefî, peygamber derecesine ulaşamaz.

EMİR SEÇİMİ

Nerede olursa olsun müslümanların kendi içlerinden bir imam (reis) seçmeleri şarttır. Peygamberimizin "Ki müslüman birlikte yolculuğa çıktıkları zaman birini emir tayin etsin" sözü inametün çok lüzumlu olduğunu ifade eder. İslâmî kaanunlarla idare edilen bir ülkede müslümanlar topluca bir emirin etrafında birleşirler. İslamla idare edilmeyen küfür memleketlerinde ise müslümanlar kendi aralarında birini seçerler ve onun etrafında birleşirler. İmametün şartları vardır. İmam, günahkâr oluşu ve zulmü sebebiyle azledilemez.

KÜFRE SEBEP OLAN HALLER

İnsanı küfre götüren dünden çıkan haller şunlardır :

- 1- Naslar (kıtap ve sünetin hükümleri) , zahiri üzerine hamlolunurlar. Bunların zahirlerinden vazgeçip, bâtin ehlinin iddia ettiği mânâlara sapsamak, İslâm'dan çıkıp küfürle vasıflanmak demektir.
- 2- Naslan reddetmek, küfürdür.
- 3- İster küyük, ister küçük olsun ,haram ve günahı helâl saymak, küfürdür.
- 4- Şeriat ile alay etmek, küfürdür.
- 5- Allahü Teâlâ'nın rahmetinden ümit kesmek, küfürdür.
- 6- Allah'ın azabından emin olmak, küfürdür.
- 7- Gaybıdan haber verdiği (iddia edilen adanın) haberi (ni kabul) ile o kâhri tasdik etmek, küfürdür.

Küfre düşen kimse hem imanını hem de rükâhını yenilemesi lâzımdır.

MİRAC

Mirac bir mucizedir. Allah'ın kudretiyle Allah'ın peygamberi Hzretü Muhammed (S.A.S)'in, uyanıkken, ruhu ve cesedi ile semâya ve sonra yüce makamlardan Allah'ın dilettiği yerlere çıkarılmasıdır. Mirac hakıdır.

MÜCTEHİD

Müctehidlik vasıflan eksiksiz üzerinde bulunan islam alimine müctehid denir. Kur'anda, hadislerde ve evvelki müctehidlerin ictihadlarında bulunmayan yeni meselelerde müctehidlik makamına yükselmiş bir kimsenin ictihad etmesi yani bir fikir ileri sürmesi câizdir. Bu zat bazen hatâ, bazen isabetsiz eder. Böyle bir müctehidin hatâsına da sevap vardır.



